

# THẾ GIỚI TRẮNG TRONG THƠ NGUYỄN HUY OÁNH

Hoàng Thị Tuyết Mai<sup>\*</sup>  
Trường Đại học Khoa học - DH Thái Nguyên

## TÓM TẮT

Nguyễn Huy Oánh là nhà Nho tài hoa thế kỷ XVIII, một nhà Nho giỏi chính trị, giỏi ngoại giao và có tâm hồn khoáng đạt, giàu xúc cảm. Cuộc đời làm quan của ông song hành với hành trình sáng tác thơ. Quan niệm thẩm mĩ và những sáng tạo nghệ thuật trong thơ ông có giá trị di sản rõ nét. Như một sự kí thác, một sự tri ân, một sự gửi gắm nỗi niềm, trắng xuất hiện nhiều trong thơ Nguyễn Huy Oánh và mang nhiều sắc thái khác nhau. Trắng ám ảnh trên hành trình đi sứ, trắng giúp nhà Nho mẫn cán và tài hoa kí thác tâm tư, trắng bỗng bén trên mái nhà khi nhà Nho về triều... Mỗi giai đoạn trong cuộc đời tác giả, trắng xuất hiện với những tâm sự khác nhau.

**Từ khóa:** *Thơ văn Nguyễn Huy Oánh, Nhà Nho Nguyễn Huy Oánh; Nguyễn Huy Oánh và Trắng, Nguyễn Huy ở Trường Lưu; Nhà Nho thế kỷ XVIII.*

## ĐẶT VÂN ĐỀ

Trong thi ca trung đại, trắng là một thực thể có linh hồn, huyền nhiệm lạ kỳ. Với Nguyễn Huy Oánh, trắng là biểu hiện của cái đẹp, cái bản nguyên, là nơi lưu giữ những khoảnh khắc vui buồn, nỗi nhớ quê và những tâm sự nhân thế. Bài viết đề cập đến thế giới trắng trong những chặng đường đời - chặng đường thơ của Nguyễn Huy Oánh.

## NỘI DUNG

*"Thâu đêm trắng dài lòng thao thức"* - trắng trong hành trình đi sứ

Trong khoảng trên dưới chục năm trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào công việc ngoại giao của đất nước, Nguyễn Huy Oánh đã sáng tác nhiều, đáng chú ý là *Phụng sứ Yên Kinh tống ca*. Trong phần *Tống ca*, tác giả nhắc đến trắng nhiều lần: *trắng lèn, trắng nghiêng, trắng móc, trắng dọi, trắng sà...* Chúng tôi thống kê những lần xuất hiện của trắng trong phần *Tống ca* là 15 lần, ở 470 dòng thơ, chiếm tỉ lệ khoảng 3,2%). Trắng được mô tả ở nhiều trạng thái: *trắng vành, trắng tròn, trắng ngắn, trắng tỏa, trắng sáng, trắng đầy, trắng vắng vặc...* Mỗi góc độ trắng là một góc độ của tâm trạng.

Hành trình đi sứ được tác giả cảm nhận bằng những câu thơ loáng uớt ánh trắng. Trắng nơi

xứ người là vầng trắng phiêu diêu, vầng trắng của các cung bậc tình cảm, vầng trắng của trải nghiệm, của phong sương mưa nắng. Trắng đánh thức những rung cảm thẩm mĩ, chạm vào lòng si mê cảnh đẹp có hữu của thi nhân những khoảnh khắc linh diệu của đất trời. Vũ trụ khoáng đạt với ánh sáng thi vị, lòng người lữ khách hòa vào bức tranh trác tuyệt của tạo hóa. Không thấy những ưu phiền, không còn những trăn trở, chỉ còn lại trái tim nghệ sĩ trước những nắc thang của thời gian xa xưa - thời gian được đong đếm bằng cảm nhận về những tháng ngày lưu lạc, bôn ba. Bài *Tương Âm văn diêu* tác giả viết:

*Tà dương tịch chiếu giang thôn mộ*

*Hiệu nguyệt tùy phong thương khách chu*

[1, 174]

(Chiều muộn tà dương vang xóm bên,

Sứ thuyền theo gió chờ trắng trong) [1, 175]

Mỗi nơi sứ giả đặt chân, trắng có những biểu hiện khác nhau: Trắng rực rỡ, lung linh trên sông Giang Sóc (*Giang Sóc chu hành*), trắng tòa rạng nở núi Liễu, trắng giăng mắc nơi mây nước Tam Tương (*Toàn Châubát cảnh*), gió trở ánh trắng trong (*Tương Âm văn diêu*), trắng chắp vót cho thi sĩ làm thơ (*Lữ thử phùng thu*)... Đặc biệt, trắng nhàn nhã soi thế sự trong bài *Xích Bích hoài cổ*:

*Vô sự chiếu nhân thiên nguyệt thương.*

*Gia già bất cải cưu thần minh.* [1, 196]

\* Tel. 0986222413, Email: Tuyetmaidhkh@gmail.com

(Nhàn nhã trăng trời soi thế sự,

Chẳng thay ánh sáng đèn bây giờ.) [1, 198]

Trăng trên trời dường như thấu tỏ mọi chuyện  
nơi thế sự nhân gian, trăng nhàn nhã, ánh  
sáng của trăng tự ngàn xưa đến ngày nay vẫn  
thế. Từ “chẳng thay” nghĩa là luôn dù đầy,  
giàu có, luôn ngập tràn, luôn thấp sáng cho  
tạo vật. Trong tổng số bài thơ được trích trong  
phần này có tới 9/26 bài nhắc đến trăng chiếm  
24,6 %. *Lữ thú phùng thu* là bài thơ mà ánh  
trăng ngập tràn nhất, sáng nhất:

*Quang hàn viễn phổ mê ngư diếm,*

*Ánh nhập trường giang dâng cổ thuyền*

[1, 232]

(Bàng bạc phổ chài, trời trăng xóa,

Long lanh thuyền khách, sóng lô xô.) [1, 134]

Hành trình lữ thú gặp tiết trung thu nơi đất  
khách, nỗi nhớ nhà đến “cháy ruột” đang hiện  
hữu trong thơ. Trăng đang độ tròn đầy  
“nguyệt chính viên” như chiếc cầu tạo hóa,  
nỗi dài nỗi sầu của kè tha hương. Trăng “bạc  
bạc phổ chài”, “long lanh thuyền khách”; ánh  
trăng cháy tràn, nhuộm ánh sáng khắp nhân  
gian. Câu thơ “Xứ người ta trái thêm lần nữa”  
diễn tả cảm giác lưu lạc xuyên thẳm qua từng  
con chữ. Một mùa thu nữa qua đi, hành trình  
đi sứ vẫn chưa hoàn thành, trăng chia sẻ  
những vất và, đồng điệu với nỗi lòng tha thiết  
nhớ thương của nhà thơ. Sau những vần thơ tà  
cánh là tâm trạng của nhà Nho uyên thâm, trải  
qua nhiều thăng trầm dâu bể của hai triều đại,  
giờ đây lại tha hương nơi đất khách. Những  
vần thơ vì vậy đầy ắp tâm sự và có giá trị sẽ  
chia rát lớn.

*“Thức tỉnh thi nhân chí lớn thành” – trăng  
lúc làm quan*

*Thạc Đỉnh di cảo* gồm các bài ngâm vịnh và  
tự thuật. Sách chép tắt cả 150 đơn vị tác  
phẩm, gồm 2 quyển. *Thạc Đỉnh di cảo* là tập  
thơ Nguyễn Huy Oánh làm khi đang làm quan  
và khi đã về trí sĩ. Chúng tôi thống kê có  
12/37 bài được trích có xuất hiện ánh trăng,  
chiếm tỉ lệ 32,4%.

Từ khi còn nhỏ, Nguyễn Huy Oánh đã là  
người có chí hướng “Bản thân tôi, từ nhỏ đã  
ôm cái chí làm sao để hữu dụng cho đời. Đại  
phàm những điều chương chính vụ không có  
gi gì không lưu tâm đến, vì lo rằng một mai  
được dùng đến mà đầu óc rỗng tuếch thì công  
việc sẽ có chỗ bắt cập” [2, 90]. Khi đương  
chức, nhà Nho nhập thể tích cực Nguyễn Huy  
Oánh đảm nhiệm những việc quốc gia đại sự:  
Thị giảng trong phủ chúa Trịnh Doanh kiêm  
chức Hàn lâm viện thị chế, Hiệp đồng Nghê  
An, Đông Các hiệu thư, Thượng bảo tự  
khanh, Tri binh phiền, Nội giảng, Tư nghiệp  
Quốc Tử Giám, Hữu thị lang bộ Công, Thượng  
thư bộ Công... Vầng trăng được tác  
giả kí thác khát vọng và ước mơ, trăng cũng  
là tác nhân đánh thức chí làm trai của người  
*kinh bang tế thế*. Bài *Khánh Bằng liệt chương*  
tác giả viết:

*Nguyệt khu triều tin cao đê hưởng,*

*Đê tình thi nhân khi đâm hùng.* [1, 260]

(Triều theo trăng đợi khi trầm bồng,

Thức tỉnh thi nhân chí lớn thành) [1, 262]

Nhà Nho Nguyễn Huy Oánh ví hành trình  
cuộc đời con người như “Trăng đuổi theo  
thùy triều” lúc thấp, lúc cao, lúc hanh hao,  
tròn đầy, khi xế bóng... Trăng không còn là  
trăng ưu tư, trăng nhàn nữa mà trăng của  
những ước mơ hoài bão. Bài *Thủy đình túc sự*  
tác giả viết:

*Thư nhân nguyệt chiêu doanh doanh cúc,*

*Tự đối hoa an đắc đắc lai* [1, 317]

(Sách tràn trăng sáng thơ nên khúc,

Chữ đượm hương hoa phú được bài). [1, 318]

Nguyễn Huy Oánh được coi là ông quan say  
mê sách. Trang sách tràn ánh trăng của người  
chăm dùi mài kinh sử. Sức lan tỏa của ánh  
trăng vượt biên khỏi trang sách, tìm sự tri ân,  
sự cân bằng nơi của kho vũ tận mà tạo hóa  
ban tặng cho con người. Bài *Tống Chiêu Bình*  
*huyện chánh đường Triều Phó* Ký ông viết:

*Thiêm yêu nguyệt sắc lai thư án,*

*Phong đê hoa hương đáo lưu diên.* [1, 294]

(Hương hoa gió thoảng hòa men rượu,  
Phòng sách trăng vàng đón trước hiên).

[1, 295]

Đọc sách là thú cao khiết của thi nhân, thú vui tao nhã ấy được gió, được hương hoa, được men rượu cộng hưởng. Những lúc công việc bộn bề, vòng danh lợi toả chiết, trăng vẫn đèn như một người bạn tri âm, một sự cân bằng không thể thiếu.

*"Trăng gió đầy sân dù sinh nhai"* - trăng khi đã về trí sĩ

Nguyễn Huy Oánh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, làm quan nhiều năm, phú quý vinh hoa với Nguyễn Huy Oánh không phải là xa lạ, nhưng ông vẫn tính "kết sinh nhai" bằng trăng và gió:

*Tích án đồ thư cung nhật dụng,*

*Mẫn định phong nguyệt túc sinh nhai*

[1, 304]

(Sách vở đầy bàn dùng suốt ngày tháng

Trăng gió đầy sân dù sinh nhai). [1, 304]

Cảm quan của Nguyễn Huy Oánh là cảm quan của người nghệ sĩ, gom nhặt niềm vui thanh nhã nơi thiên nhiên. Trăng vốn là của kho vũ tân mà tạo hóa ban tặng cho nhân gian, làm đẹp cho nhân thế. Nguyễn Huy Oánh "mưu sinh" bằng trăng gió là một ý thơ độc đáo. Trong bài *Toại chí hành* có câu:

*"Đời nguyệt vẫn oa bát tại quan,*

*Hòa sương di trúc có y tục"* [1, 245]

(Chơi trăng, nghe éch không ở chúc quan nào nữa,

Dầm sương chuyền trúc, hãy giúp đời làm thuốc.) [1, 248]

Khi về trí sĩ, nhà Nho Nguyễn Huy Oánh mặc lòng chơi trăng nghe éch. Hơn nữa, ông còn có tài làm thuốc giúp đời - một cách trí sĩ hữu ích mà thanh bạch. Khi đã đến tuổi thất thập

cô lai hy, ông vẫn có giọng thơ hào sảng, mẫn tiệp. Bài *Thất thập thọ*:

*Lặng độ quang âm thiệp cô hy,*

*Kiến lư bối nguyệt Bá Kiều thi.* [1, 319]

(Thẩm thoát quang âm đã bày mươi,  
Tứ thơ lặng đăng gửi lên trời). [1, 320]

Khi về hưu ở Trường Lưu là lúc ông "*in sách nhiều nhất và đây cũng là thời gian thịnh vượng nhất ở Trường Lưu*" [3, 44]. Cảm xúc thi nhân dường đầy phong vị thời gian, nhưng trăng vẫn vậy, nguyên lành, trong trẻo, dư ba. Trải qua bao biến áo của tạo vật, sự dâu bể của cuộc đời, nhà nho Nguyễn Huy Oánh vẫn đầy xúc cảm trước trăng, coi trăng là miền đẹp đẽ nhất, trè trung nhất trong tâm hồn mình - Những bể dâu cuộc đời, những thay đổi về tuổi tác không đủ quyền lực và sức mạnh ngõ hầu chạm đến.

## KẾT LUẬN

Thế giới trăng trong thơ Nguyễn Huy Oánh là thế giới nghệ thuật trong sáng, đẹp đẽ, rực rỡ và đầy sáng tạo. Qua các trang thơ, chúng ta tìm thấy một hình ảnh cô nhân quen thuộc với tâm hồn thanh bạch giàu tình yêu cuộc sống, một nhà Nho nhập thế tích cực luôn lo âu cho vận mệnh đất nước giang sơn. Bằng bút pháp từ cảnh sinh tình, bằng sự lựa chọn những hình ảnh thơ vừa trang nhã diễn phạm vừa giàu sức gợi, người con xuất sắc của dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lưu đã ghi dấu ấn riêng của mình như một cây bút tiêu biểu của văn học thế kỉ XVIII.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lại Văn Hùng (chủ biên) (2005), *Tuyển tập thơ văn Nguyễn Huy Oánh*, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội
2. Lại Văn Hùng (chủ biên) (2000), *Dòng văn Nguyễn Huy ở Trường Lưu*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
3. Nguyễn Huy Mỹ (chủ biên) (2012), *Các tác giả dòng văn Nguyễn Huy Trường Lưu cuộc đời và tác phẩm*, Nxb Lao động, Hà Nội.

**SUMMARY****THE MOON IN NGUYEN HUY OANH'S POETRY**

Hoang Thi Tuyet Mai  
TNU University of Sciences

Nguyen Huy Oanh is a talented eighteenth-century Confucian scholar, who is gifted in politics and diplomatic and has a soulful spirit. He composed poetry during his career as a mandarin. Aesthetic and artistic values in his poetry could be considered as classical. As a deposit, a thank-you, a sentiment, the moon appears in many poems of Nguyen Huy Oanh and carries many different meanings. The moon obsesses the poet on his diplomatic journey, the moon helps the Confucius scholar express his feelings and attitude, and the moon floats on the rooftop of the retired mandarin. The moon appears differently in the poetry of each stage in the life of the author.

**Keywords:** *The work of Nguyen Huy Oanh, Nguyen Huy Oanh the Confucian scholar, Nguyen Huy Oanh and the moon, Nguyen Huy in Truong Luu, The Confucian scholars in the eighteenth century.*

Ngày nhận bài: 07/9/2017; Ngày phản biện: 30/10/2017; Ngày duyệt đăng: 29/12/2017

\* Tel 0986222413, Email: [Tuyetmaidhkh@gmail.com](mailto:Tuyetmaidhkh@gmail.com)