



CK.0000054484

NGUYỄN VĂN KHOAN



Kể chuyện
ĐIÊN BIÊN PHỦ?
1953 - 1954

NGUYỄN
C LIỆU

1



NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Kể chuyện
ĐIÊN BIÊN PHỦ
1953 - 1954

NGUYỄN VĂN KHOAN
(Biên soạn và sưu tầm)

Đ Kể chuyện
DIÊN BIÊN PHỦ
1953 - 1954

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mã số: KK 32 HM 09

LỜI NÓI ĐẦU

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là một sự kiện vĩ đại của nhân dân Việt Nam nói riêng mà còn là một bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên thế giới, chấm dứt ách thống trị lâu dài của thực dân Pháp ở Đông Dương. Sau 55 năm, kể từ trận chiến thắng lịch sử đó, đã có nhiều cuốn sách, nhiều bài báo đánh giá, phân tích về sự kiện lịch sử vĩ đại này.

*Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2009), Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách **“Kể chuyện Điện Biên Phủ (1953 - 1954)”** do TS. Sử học Nguyễn Văn Khoan sưu tầm tài liệu và biên soạn. Cuốn sách được chia làm 04 phần: Phần 1: Những câu chuyện bên kia chiến tuyến; Phần 2: Những tấm gương anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ; Phần 3: Báo chí Việt Nam đăng tin về Điện Biên Phủ; Phần 4: Báo chí Pháp viết về Điện Biên Phủ.*

Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết sâu sắc và hóm hỉnh về những giai thoại bên kia chiến tuyến, đặc biệt là những bài báo của ta và nước Pháp bình luận về chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta, giúp cho bạn đọc có cái nhìn

toàn diện và đầy đủ về cuộc chiến Điện Biên Phủ. Và cuối cùng không thể thiếu được là những tấm gương điển hình của quân và dân ta, đại diện cho những con người làm nên lịch sử 07/5/1954 ngày ấy. Tất cả sẽ góp phần làm sinh động thêm kho tư liệu về một chiến thắng hào hùng của dân tộc, một chiến thắng được ví như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa lừng lẫy.

Cuốn sách là tư liệu bổ ích với các nhà nghiên cứu lịch sử, quân sự; các thư viện, bảo tàng trên toàn quốc; giúp ích cho học sinh, sinh viên chuyên ngành Lịch sử và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

Ý kiến góp ý của quý vị và bạn đọc xin gửi về Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Điện thoại: 04.35772141 - 35772140. Fax: 04.35772037.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, tháng 04 năm 2009

**NHÀ XUẤT BẢN
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

THƯ GỬI CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ Ở MẶT TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ(*)

Thân ái gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận!

Các chú sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang.

Các chú vừa được chỉnh quân chính trị và chỉnh huấn quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng và chiến thuật, kỹ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng trên các mặt trận. Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới.

Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất.

Chúc các chú thắng to!

Bác hôn các chú.

Chào thân ái và quyết thắng!

Tháng 3 năm 1954

HỒ CHÍ MINH

(*) Báo Quân đội nhân dân, số 131 ngày 14/3/1954 xuất bản tại mặt trận.

ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ⁽¹⁾

Bác ngồi trước đèn trong căn nhà cao ráo giữa rừng Việt Bắc. Đêm nay, tấm lòng chứa chan nhân đạo và hòa bình của Bác đang thổn thức trước nỗi khổ của nhân dân Tây Bắc, nhân dân Điện Biên. Bác ngồi đó, hình ảnh của Bác làm rạo rục cả lòng ta; quyết tâm sắt đá của Bác đã biến thành sức mạnh của ngàn vạn cánh tay của chúng ta, đang nắm chặt vũ khí, chờ diệt quân thù.

Mỗi buổi chiều, Bác ngồi nghe báo cáo phát động quần chúng. Bác mỉm cười sung sướng khi thấy gia đình chúng ta đã có ruộng, mẹ già ta đang ướm chiếc áo ấm mới may, vợ ta đang nhanh nhẹn đi quấy mạ chiêm, con ta hớn hờ được đến lớp Bình dân. Bác chỉ con đường sáng cho gia đình chúng ta ở hậu phương, tiến lên tiêu diệt quân thù.

Đêm nay Bác không ngủ.

Ngọn đèn phòng Bác lung linh, vàng vạc một quyết tâm chói lọi. Trong căn buồng làm việc yên tĩnh, tấm bản đồ Điện Biên Phủ mở rộng trên bàn, trắng toát dưới ánh đèn.

Ngọn chì đỏ của Bác men theo các khe suối thẳm, leo lên những đỉnh đèo cao, đánh dấu theo gót ta đi. Ngọn chì đỏ của Bác ngập ngừng trên các bản rải rác bên bờ Nậm Rốm. Đây là những bản tập trung, một trong ngàn vạn địa ngục căm hờn. Gần một vạn đồng bào Thái, Mèo, Thổ, Xá ở Điện Biên Phủ mới được sống có một năm trong hạnh phúc tự do giải phóng đã lại sa

⁽¹⁾ Báo QĐND số 135 ngày 24/3/1954

vào tay giặc. Bác nghĩ đến các cháu nhỏ Mường Thanh, những cụ già Hồng Cúm áo rách, bụng đói, còng lưng khuôn vác trên sân bay giặc. Bác nghĩ đến các cháu gái trong trắng Bản Mỹ đã bị bọn quỷ khốn nạn Pháp, ngụy thay nhau đánh đập và hãm hiếp.

Ngọn chì đỏ của Bác ngừng trên đồn giặc, rồi thong thả khoanh một vòng chung quanh trận địa, như một cái thòng lọng lớn quàng vào cổ giặc. Đêm nay rừng Việt Bắc bỗng chuyển một cơn mưa lạnh. Dưới ánh đèn, trong đôi mắt người Cha nhân từ, hiện lên hình ảnh từng đoàn chiến sĩ lăn lộn trong mưa rét và bùn lạnh dưới chiến hào đang náo nức thắt chặt vòng vây quanh đồn giặc. Bác dường như suy nghĩ, ngọn chì đỏ của Bác gõ khê xuống tấm bản đồ như cùng nhịp với những nhát xẻng chắc nịch của chúng ta đang hì hục khoét sâu thêm công sự tác chiến, dưới ánh chớp hốt hoảng của đại bác địch. Rồi từ trong đêm, đoàn chiến sĩ lớp lớp lao vào đồn giặc, nổi bật lên hình ảnh dũng cảm của những người con ưu tú nhất, đã đem tuổi trẻ tươi đẹp của mình cống hiến cho giai cấp, cho Tổ quốc..., nào Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng bắn giặc, nào Hoàng Văn Nô - dũng sĩ đâm lê, nào Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai giặc v.v...

Đôi mắt người Cha bỗng ứa ra hai dòng nước mắt, từ từ chảy trên gò má, rồi rơi xuống tấm bản đồ, xóa nhòa mấy chấm đồn giặc.

Bác nâng tay lên, thong thả và quả quyết, cầm bút gạch chéo trên đồn giặc.

Nghiêm lệnh cho chúng ta đấy! Phải tiêu diệt những cứ điểm này. Phải bắt kỳ hết lũ đầu trâu mặt ngựa đã giày xéo lên cánh đồng Mường Thanh yêu quý của Tổ quốc vĩ đại chúng ta.

Phải đánh vào đầu tên giặc khát máu Nava và bè lũ quan thầy Mỹ ngoan cố của chúng một đòn sấm sét!

Đêm nay, dù hàng rào dây thép gai đồn giặc có dày, dù đại bác địch có héch nòng nhả đạn điên cuồng, dù xe tăng địch có ậm ạch bò ra bịt đột phá khẩu, dù quân cơ động có phản kích định đánh chiếm trận địa ta, dù phi cơ địch có điên cuồng lao xuống... tất cả, tất cả những sức mạnh bề ngoài ấy của giặc sẽ bị nghiền nát vụn trước sức tấn công vô cùng mãnh liệt của quân ta. Vì trái tim sôi nổi của chúng ta đã được thấm nhuần cái hơi thở ấm áp và mệnh mệnh của Bác...

Thưa các đồng chí! Đêm nay Bác không ngủ!

Đèn phòng Bác vẫn sáng, Bác vẫn thức, chờ tin thắng trận của chúng ta.

Bác đang dõi theo lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” đỏ rực rục, đang băng qua tiền duyên, vượt qua đột phá khẩu, lướt vào tung thâm⁽¹⁾ và phân phát oai nghiêm bay trên nóc lô cốt giặc.

Bác cười vui sướng!

Bác hôn tất cả chúng ta, mỗi người một cái.

Trần Cư - Phú Bằng⁽²⁾

⁽¹⁾ Tung thâm: Chiều sâu của trận địa (đánh thọc sâu)

⁽²⁾ Phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại mặt trận Điện Biên Phủ.