



CK.0000048863

A THƯỢNG THÍCH THANH TỪ

THANH QUY

NGUYỄN
QUỐC LIÊU

3



NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP.HCM

THANH QUI

THANH QUI

(Tái bản lần thứ nhất)



NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH

MỤC LỤC

Lời mở đầu

I- Lục hòa	12
II- Giới luật	13
III- Tổ chức.....	19
IV- Thời khóa tại Thiền Viện.....	22
V- Chương trình học.....	25
VI- Điều lệ dành cho khách	30
VII- Kết luận.....	32

Nghi thức

Nghi thức sám hối	37
Nghi thức cúng Phật	60
Nghi thức thọ trai.....	63
Nghi thức tọa thiền	74
Nghi thức thỉnh nguyện	83

Phụ lục

Tụng lễ Phật Đản, Thành Đạo.....	93
Tụng lễ Vu Lan	100
Các bài sám nguyện	106
Kệ hô chuông và thâu chuông	111
Kệ hô trống	112
Các bài phục nguyện.	113



Phần một

Nội qui

Lời mở đầu

I- Lục hòa

II- Giới luật

A- Giới căn bản

B- Giới thượng thừa

C- Qui chế phụ

D- Kết thúc

III- Tổ chức

A- Ban lãnh đạo

B- Ban chức sự

IV- Thời khóa tại Thiền Viện

♦ Thiền Viện Trúc Lâm

♦ Các Thiền Viện

V- Chương trình học

VI- Điều lệ dành cho khách

VII- Kết luận

Phần hai

Nghi thức

Nghi thức sám hối

Nghi thức cúng Phật

Nghi thức thọ trai

Nghi thức tọa thiền

Nghi thức thỉnh nguyện

Phần ba

Phụ lục

Tụng lễ Phật Đản, Thành Đạo

Tụng lễ Vu Lan

Các bài sám nguyện

Kệ hô chuông và thâu chuông

Các bài phục nguyện.

LỜI NÓI ĐẦU

Phật dạy ba môn học là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ là nghe hay học được nơi Thầy, nơi thiện hữu tri thức. Nhờ học chúng ta mới hiểu biết được những điều cao quý do Phật dạy còn ghi chép trong Tam tạng giáo điển. Song chúng ta chỉ hiểu biết qua lời giảng dạy của Thầy thì chưa thấm nhuần giáo lý nơi tự tâm chúng ta. Cần phải có tư tuệ, là sự tư duy suy gẫm những lời dạy của Phật cho tường tận thấu suốt thì chúng ta mới am tường mới thấm thấu được. Tuy nhiên sau khi am tường lời dạy của Phật rồi, chúng ta còn phải ứng dụng lời dạy ấy vào đời sống hàng ngày của chúng ta là tu tuệ. Như người bệnh trước phải nhờ thầy thuốc xem mạch, giải thích chứng bệnh cho bệnh nhân hiểu, kể đó bệnh nhân phải suy gẫm lời giải thích của thầy thuốc có đúng bệnh của mình hay không ? Sau khi biết đúng phải mua thuốc về uống thì bệnh mới lành. Dù thầy thuốc xem mạch nói đúng, bệnh nhân suy gẫm hợp lý, mà không chịu mua thuốc về uống thì bệnh nhân không bao giờ được mạnh. Cũng thế, có văn, tư mà không tu thì chúng ta không khi nào hết khổ. Mục đích của bản **Thanh**

Qui này là nhằm tạo điều kiện cho Tăng, Ni sau khi có văn, tư rồi thực hiện tu cho có kết quả tốt.

Sự tu của chúng ta thể hiện qua ý nghĩ, lời nói, hành động một cách cụ thể bằng pháp **Lục hòa**. Đồng thời phải buông bỏ hết những nghiệp chướng quá khứ và hiện tại. Chúng ta phải giữ mười giới làm căn bản. Để được thích nghi với nếp sống Thiền Viện và vui vẻ với huynh đệ, chúng ta phải tuân giữ những điều phụ của Nội Qui. Muốn cho sự tu hành được thăng tiến, chúng ta mỗi đêm phải thành tâm sám hối cho tội lỗi nhiều kiếp và đời này đều trong sạch...

Trọng tâm của Thiền Viện là tu Thiền. Tất cả Thiền sinh ở đây lấy Thiền làm mạng sống. Vì thế, trong bốn oai nghi Thiền sinh lúc nào cũng tỉnh giác, song thực hiện trọn vẹn hơn là những giờ tọa thiền. Thiền mà Thiền Viện tu tập là Thiền Tông qua sự đúc kết của Tổ Huệ Khả, Tổ Huệ Năng và Tổ Trúc Lâm. Do đó bản **Thanh Qui** này ra đời để áp dụng chung cho các Thiền Viện.

Ngày mùng 8 / 2 / Kỷ Mão.

(25 / 03 / 1999)

THÍCH THANH TỬ