

HƯU MÃI

HỒ SƠ  
MỘT  
DIỆP VIÊN

ÂU

NHÀ XUẤT BẢN  
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN



NHÀ XUẤT BẢN MONG BẠN ĐỌC GÓP Ý KIẾN, PHÊ BÌNH

84 (1) — 44 HỮU MAI

Ông cố vấn — Hồ sơ một điệp viên: Tiểu thuyết  
tình báo. — T.III: Con Kỳ Nhông. — H.: Quán đội  
nhân dân, 1989. — 3 tập.

84 (1) — 44



NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN  
HÀ NỘI - 1989

*Chân thành cảm ơn Cục Nghiên cứu Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam, những đồng chí có trách nhiệm và bộ phận Tđng kêt đã tạo mọi điều kiện cho tác giả được tiếp xúc với hồ sơ, tài liệu, với nhân vật, và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình hoàn thành bản thảo.*

*Chân thành cảm ơn bạn đọc trong nước và ở nước ngoài đã gửi thư khuyễn khích, góp ý kiến sau khi đọc tập I và tập II ÔNG CỔ VĂN. Tác giả mong tiếp tục nhận được ý kiến của những người có liên quan tới câu chuyện và sẽ sửa chữa hoặc bổ sung những thiếu sót khi sách có điều kiện được in lại.*

TẬP BA

**CON KỲ NHÔNG**

## CHƯƠNG MỘT

# HỘI NGHỊ HÔ-NÔ-LU-LU

1

TỪ ngày Hai Long vào dinh Độc Lập, Hòe đã mấy lần nhắc :

– Sao anh Hai cứ ăn ở, trang phục như vậy hoài ? Chỉ còn thiếu đôi dép rau nữa là... Đã tới lúc phải quăng chiếc mō-bi-lét đi rồi !

– Mình là thày tu mà !

Anh chỉ trả lời cho qua. Anh rất ít dùng tới bộ đồ lớn mà Hòe đã sắm cho. Thường ngày anh chỉ mặc một chiếc sơ-mi sạch sẽ, khi có những cuộc tiếp tân long trọng, anh mới thắt thêm chiếc cra-vát. Anh chủ trương dù bất cứ ở đâu cũng giữ nguyên vẹn hình ảnh quen thuộc của mình. Trong ứng xử, lúc nào anh cũng tỏ ra khiêm tốn, hòa nhã, hào hiệp, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Một nhà tu hành chân chính, một quân tử Nho giáo, một hiệp sĩ phương Tây thời trung cổ... Những người có thiện chí thường nghĩ về anh như vậy.

6

Anh rất ít từ chối lời mời tham gia vào những tờ chức tôn giáo. Với cương vị cố vấn của tổng thống, anh càng được nhiều nơi mời chào. Anh đã là thành viên của Hiệp hội các trường công giáo, là sáng lập viên và cố vấn của Hội những người nghèo được giáo chủ Pôn VI ban phép lành, là ủy viên của tờ chức Viện trợ công giáo quốc tế... Anh còn là cha đỡ đầu của 6 tờ chức từ thiện công giáo, như Cô nhi viện, Viện dưỡng lão, Trại phong hủi, trường Những người mù... là thầy linh hướng của Đạo binh Đức Mẹ. Đạo binh xanh (*Blue Army*) tôn sùng Ma-ri-a, là ân nhân của nhiều xứ đạo trong việc quyên góp xây dựng nhà thờ, trường học Thiên chúa giáo. Đặc biệt, anh được tuyển chọn vào Tu hội Cu-si-lo (*Cursillos de Christianidad*) gồm những giám mục, linh mục thánh thiện hiến thân trọn đời cho đạo, và được phong làm vệ sĩ Tòa thánh. Đây là tờ chức khoa học tinh tâm về Ki-tô giáo nhằm mục đích đào tạo một lớp người có tư cách để làm nên xương sống cho xã hội, cung cấp cho Hội thánh một dụng cụ canh tân Ki-tô hữu, với khẩu hiệu: « Lý tưởng, hiến thân, bác ái ». Người được tuyển vào Cu-si-lo không gia nhập một đoàn thể nào nếu không được tờ chức này chấp thuận. Họ có cam kết điều gì, thì chỉ cam kết với Chúa.

Những chức vị và những hoạt động loại này giúp anh khẳng định vai trò một nhà lãnh đạo phong trào công giáo, gây thêm uy tín và sự yêu mến trong dòng đạo giáo dân. Anh phải dành nhiều công sức và thời gian nghiên cứu về thần học và Ki-tô giáo. Càng củng cố được vị trí tôn giáo, anh càng được các đối tượng trọng nề và tránh được sự nghi ngờ.

Hàng tuần, Hai Long đều tới gặp Giám sứ Tòa thánh Pan-mát báo cáo tình hình. Anh đề nghị Giám sứ kịp thời chuyển tới Đức Thánh Cha để người trù liệu kế hoạch vận động cho hòa bình ở Việt Nam, nếu Va-ti-

căng có khuyến cáo gì thì cho anh biết sớm. Va-ti-căng khen ngợi anh rất khôn lanh, nhạy bén đối với những vấn đề liên quan tới cả giáo hội La Mã, và động viên Hai Long hãy vì giáo hội mà tạo điều kiện thường xuyên tiếp xúc thật chặt chẽ với bạn bè người Mỹ để thông báo kịp thời cho Tòa thánh những tin tức cần thiết.

Những quan hệ mở rộng này mang lại cho anh một vốn liếng thực sự khiến Thiệu phải trọng nề. Anh trở thành người không thể thiếu mỗi khi Thiệu có chuyện cần trao đổi.

Ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên với Thiệu, Hai Long đã nhận thấy nếu so sánh giữa Thiệu với Nhu, thì không chỉ là sự khác nhau về cá tính mà còn cả về đẳng cấp. Nhu với Thiệu đều là những con người đầy tham vọng và thủ đoạn. Nhưng mọi việc Nhu làm gắn với một triết thuyết (dù có tính cớp nhặt), gắn với sự bảo vệ quyền lợi của gia đình họ Ngô, được Nhu coi như sự tập trung toàn bộ trí tuệ chống Cộng của người Việt Nam. Nhu có gan chống lại bất cứ kè nào đi ngược lại quyền lợi của anh em y. Thiệu trái lại, bao giờ cũng chỉ đơn thuần nghĩ tới quyền lợi, địa vị của cá nhân mình. Ở Thiệu không có vấn đề lý tưởng hoặc niềm tin, mà chỉ là những tham vọng mang nặng tính vật chất, và những thủ đoạn nhằm đạt được tham vọng đó. Nhu có cốt cách một kẻ cầm đầu chống Cộng, Thiệu chỉ là một tên tay sai hành tiễn. Gần Nhu, anh luôn luôn cảm thấy nguy hiểm vì không bao giờ năm được hết những suy tính của y. Gần Thiệu, anh không có gì phải lo, anh dễ nhìn thấy mọi mưu toan, thủ đoạn của Thiệu. Nhưng anh khai thác được ở Nhu những điều mình cần biết, mà ít tìm kiếm được gì ở Thiệu. Vào giai đoạn này, anh biết nhiều điều trước Thiệu. Nội dung những cuộc gặp gỡ giữa Thiệu với các nhân vật cao cấp Mỹ mà Thiệu kè lại, không giúp anh

hiểu thêm về ý đồ chiến lược của Mỹ bao nhiêu. Anh hiểu rằng chính vì vậy mà Thiệu không thè thiếu mình.

Thiệu khá lỳ lợm, biết lúc tiến, lúc lui, kiên trì đạt tới mục đích. Thiệu không từ bất cứ thủ đoạn nào để thực hiện được tham vọng của mình. Cách tính toán của Thiệu bao giờ cũng mang tính thực dụng. Không thè gần bó với Thiệu bằng đạo lý. Thiệu chỉ quan hệ với những ai mang lại địa vị, quyền lợi cho mình. Vì vậy, Thiệu sử dụng họ bằng quyền lợi địa vị hoặc vật chất. Thiệu không có bạn. Những người có quan hệ với Thiệu phải hoặc là thầy, hoặc là dãy tớ của y.

Đối với Thiệu, Hai Long chủ trương giữ vững bộ mặt tinh thần của mình. Anh luôn tỏ ra mình là người được giáo hội cử ra đỡ đầu, xây dựng, và bảo vệ Thiệu. Điều này anh không nói ra, mà chứng tỏ bằng công việc hằng ngày của mình. Thiệu không thè mua chuộc được anh, vì anh không mang danh vọng, địa vị, tiền tài. Anh « chán thành » và « hết mình » phò trợ Thiệu. Nhưng anh không dễ cho Thiệu được trả ơn. Anh ngày càng được Thiệu trọng nề.

Cương vị mới ở Phủ tổng thống đã mang lại cho anh một thuận lợi hiếm có trong công tác, với tư cách là cố vấn của Thiệu, anh hoàn toàn tự do khai thác, tìm hiểu những chủ trương chiến lược mà không sợ ai nghi ngờ.

## 2

**T**RUNG tâm chí thị cho Hai Long tìm cách thúc đẩy Thiệu cử người tới dự cuộc hòa đàm tại Pa-ri.

Ông linh mục Mỹ cũng ngứa lá bài. Ông Co-no nói rõ tình hình chính trị ở Mỹ buộc Giôn-xon phải thay đổi

chiến lược chiến tranh tại Việt Nam. Ông đề nghị thắng với Hai Long, khuyên Thiệu hưởng ứng cuộc vận động hòa bình của Giôn-xon bằng cách cử một phái đoàn tới Pa-ri. Phó đại sứ Mỹ Béc-giơ (*Berger*) nhiều lần tới thúc ép Thiệu về vấn đề này. Béc-giơ là người nói năng thô bạo, nên không đạt kết quả. Thiệu vừa sợ vừa ghét Béc-giơ. Ông linh mục Mỹ nhờ Hai Long tìm cách giảng giải thuyết phục Thiệu.

Thiệu tỏ ra rất lo lắng, nhưng vẫn nhất mực từ chối không chịu tham gia hòa đàm.

Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, Thiệu tuyên bố tại vườn hoa Tao Đàn, sẽ ra sắc lệnh tống động viên và dồn mọi nỗ lực của Việt Nam cộng hòa cùng với Mỹ gánh xác nhiệm vụ bảo vệ Việt Nam. Ông linh mục tới tìm Hai Long, khen ngợi là nhờ có anh mà Thiệu đã trả nên biết điều, thông cảm với những khó khăn của tống thống Giôn-xon hơn. Ông muốn anh sẽ trở thành người trung gian giữa Thiệu với Mỹ, và ngược lại, trong trường hợp đôi bên gặp vướng mắc.

Ngày hôm sau, Thiệu hớn hở bước vào phòng của Hai Long, khoe bức điện Giôn-xon mới gửi, hoan nghênh những lời Thiệu vừa tuyên bố, cảm ơn Thiệu đã tỏ ra thông cảm với mình.

Thiệu nói:

— Tôi rất suy nghĩ về những lời khuyến cáo của anh bữa trước. Minh làm như vậy đó, anh coi được không?

Hai Long đáp lại bằng nụ cười tán thưởng.

— Bay giờ tôi chuyện thứ hai. Mỹ muốn chính phủ Việt Nam cộng hòa phải mạnh, ta thay Lộc được chưa?

— Cũng đã tới lúc.

— Ta lấy lý do nào để gạt Lộc?

— Người Mỹ đã giúp ta lý do: nội các của Ông Lộc quá yếu, nửa năm qua chưa làm được gì, đã thành hoàn toàn rối loạn qua hai đợt tiến công của Việt Cộng.