

ỦY BAN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

# **P** HÊ PHÂN

chủ nghĩa bành trướng  
và bá quyền nước lớn  
của giới cầm quyền  
phản động Bắc Kinh



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI

ỦY BAN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

PHÊ PHÁN  
CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG  
VÀ BÁ QUYỀN NƯỚC LỚN  
CỦA GIỚI CẦM QUYỀN  
PHẢN ĐỘNG BẮC KINH

*Chủ biên.*

PHẠM NHƯ CƯƠNG

*Ban biên tập:*

LÊ HỒNG HÀ - PHẠM HUY CHÂU



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI  
HÀ NỘI - 1979

## LỜI NHÀ XUẤT BẢN

**B**ạn cầm quyền phản động Bắc Kinh đã bộc lộ hoàn toàn bản chất phản động, phản cách mạng của chúng khi chúng phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vừa qua, và đã bị thất bại thảm hại về mọi mặt. Cuộc xâm lược bần thủ đó bắt nguồn rất sâu xa từ những tư tưởng, đường lối bành trướng, bá quyền nước lớn mà chúng đã theo đuổi suốt mấy chục năm nay. Âm mưu làm suy yếu tiến đến thôn tính, nô dịch Việt Nam đã có từ lâu, và đã được thi hành bằng rất nhiều thủ đoạn thâm độc cùng những hành động trắng trợn. Nhưng bạn chúng lại dùng những mảnh khóc lừa bịp, bịa đặt, nói bừa, đồ vấy cho Việt Nam những điều mà chính chúng đang say sưa, điên cuồng theo đuổi bằng bất kỳ giá nào.

Đề giúp bạn đọc Việt Nam có thể tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của mọi hành động ác độc, thâm hiểm, cực kỳ xấu xa của bạn cầm quyền phản động Bắc Kinh, đề góp phần vào cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng nhằm vạch trần mọi sự dối trá, bịp bợm của bạn cầm quyền phản động hiện đang ngự trị trong lâu đài Trung Nam Hải, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Phê phán chủ nghĩa bành trướng và bá quyền nước lớn của giới cầm quyền phản động Bắc Kinh. Cuốn sách mang tính chất một tập bài, gồm một số báo cáo khoa học do Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo 3 năm 1979. Bước đầu cuốn sách tập trung phê phán chủ nghĩa dân tộc phản động, bản chất và

cơ sở sâu xa của mọi đường lối lãnh đạo, bá quyền nước lớn của bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh. Đồng thời, cuốn sách cũng chủ ý giới thiệu những nguồn gốc lịch sử của tư tưởng lãnh đạo đại dân tộc và bá quyền nước lớn của bọn cầm quyền phản động Bắc Kinh.

Ngoài ra, có bài nghiên cứu bước đầu về sự thất bại tất yếu của chủ nghĩa lãnh đạo bá quyền nước lớn Bắc Kinh, cũng bài vạch rõ những tội ác xâm lược mà bọn chúng đã phạm phải theo công pháp quốc tế. Nhà xuất bản rất hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho bạn đọc và mong mỗi nhân được những ý kiến xây dựng quý báu giúp cho việc làm tốt loại đề tài này từ nay về sau.

**NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI**

# BỌN PHẦN ĐỘNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC VA CHỦ NGHĨA BÀNH TRƯỚNG ĐẠI DÂN TỘC, BẢ QUYỀN NƯỚC LỚN CỦA CHÚNG NHẤT ĐỊNH SẼ THẤT BẠI THÂM HẠI

PHẠM NHƯ CƯƠNG

Tuy đạo quân xâm lược hàng chục vạn tên của tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh đã phải rút lui sau những đòn trừng phạt đích đáng của quân dân ta trên sáu tỉnh biên giới, nhưng vô vàn tội ác trời không dung đất không tha của chúng sẽ để lại những vết nhơ muôn ngàn đời không rửa sạch trên bộ mặt hiếu chiến ghê tởm của bọn phản động đầu sỏ đang ngự trị trong lâu đài Trung Nam Hải ở Bắc Kinh.

Trong cuộc đọ sức ở hiệp đầu, nhân dân Việt Nam anh hùng đã đánh cho chúng vỡ đầu, sứt trán. Nhân dân thế giới đã tức khắc cầm phần nguyên rửa chúng, kiên quyết đứng về phía Việt Nam, ủng hộ Việt Nam, bảo vệ Việt Nam. Nhân dân Trung Quốc cũng đã bắt đầu thức tỉnh, đứng lên hỏi tội chúng.

Chúng ta đang sống trong hào khí Diên Hồng dân tộc và Diên Hồng quốc tế, đang chứng kiến một khí thế ngất trời của 50 triệu con người Việt Nam sẵn sàng hiến dâng tất cả để bảo vệ Tổ quốc, một cuộc tập hợp toàn cầu của các lực lượng cách mạng và tiến bộ.

Thật khó có thể chỉ dùng vốn từ hiện có để nói lên được đầy đủ tội ác, sự sa đọa về chính trị, sự biến

chất về nhân cách của tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh hiện nay. Lương tri của nhân loại chưa hết bàng hoàng, kinh ngạc với tội ác mà bọn đồ tể Pôn Pốt — Iêng Xary và lũ quan thầy Bắc Kinh của chúng đã gây nên đối với nhân dân và dân tộc Campuchia, thì tiếp đến đã phải chứng kiến tội ác do tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh xua đại quân trực tiếp tiến hành ở Việt Nam.

Đúng như đồng chí Phiden Castorô đã nói trong cuộc mít tinh đoàn kết với Việt Nam tối 21-2-1979 tại La Habana: « Tất nhiên, một trong những hành động-kinh tởm nhất, hèn hạ nhất, khốn nạn nhất mà có lẽ chúng ta chưa bao giờ chứng kiến, và cũng sẽ không có hành động nào lại kinh tởm, hèn hạ, khốn nạn hơn nó, đó là cuộc xâm lược Việt Nam... Đây là trường hợp phản bội ghê tởm nhất đối với phong trào cách mạng trong toàn bộ lịch sử loài người ». Đồng chí cũng đã nói một cách chi lý rằng: « Đây là thời điểm xác định thái độ đối với tất cả những người nào trên thế giới tự cho mình là cách mạng, là tiến bộ..., đây là lúc xác định anh là ai, anh là người như thế nào ».

Sử dụng hàng chục vạn quân thuộc các quân đoàn chủ lực chính quy, có sự phối hợp của các binh chủng kỹ thuật để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới nước ta, không thể chỉ là hành động được quyết định nhất thời trong cơn giận của ngài phó thủ tướng họ Đặng vốn đã nổi tiếng về khẩu khí và hành vi lỗ mãng và dẫu óc thực dụng. Đó là sự phát triển tới mức cao nhất của một chuỗi âm mưu, thủ đoạn của bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn ở Bắc Kinh hòng khuất phục và thôn tính nước ta đã được chúng thực hiện từ hàng chục năm nay. Đó cũng là một giai đoạn mới về chất trong chính sách đối ngoại của Bắc

Kinh. Chúng vênh váo tự nhận là « NATO phương Đông », chọn đất Mỹ và Nhật làm nơi cõ vũ, hò hét chống Liên Xô, Việt Nam, Cuba và phát ra những tín hiệu đầu tiên về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vừa qua! Chúng đã cấu kết một cách công khai về chính trị và quân sự với chủ nghĩa đế quốc và mọi thế lực phản động để chống Liên Xô, chống phá các trào lưu cách mạng thế giới, mà diềm mới lần này là *sử dụng lực lượng quân sự trên quy mô lớn trực tiếp tiến hành chiến tranh đánh phá một nước xã hội chủ nghĩa.*

Chúng đã lộ nguyên hình là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của nhân dân Việt Nam, của nhân dân các nước Đông Dương. Trước con mắt của nhân loại công bằng, chính trực, chúng tự phơi bày ra là một tập đoàn phản động, xâm lược, cực kỳ hiếu chiến. Dưới sự thống trị của chúng, đất nước Trung Quốc đã bị biến thành một nguồn gốc của tình hình quốc tế căng thẳng và một lò lửa chiến tranh. Huênh hoang tự gán cho mình vai trò là người khởi xướng việc thành lập một « liên minh chống bá quyền », trong thực tế chúng đã biến thành một lực lượng xung kích phản cách mạng thi hành đắc lực các ý đồ chiến lược của đế quốc Mỹ sau khi Mỹ bị thất bại đau đớn, thảm hại ở Việt Nam. « Còn gì đẹp hơn nếu chúng ta được nhìn thấy cảnh tượng xung đột giữa Liên Xô, Trung Quốc và đồng minh của họ. Và nếu lại là Trung Quốc tấn công Việt Nam thì đối với chúng ta kết quả lại tốt gấp đôi: Việt Nam sẽ mất máu một lần nữa, và Trung Quốc dưới con mắt các dân tộc châu Á và các nước thế giới thứ ba sẽ là một siêu cường quốc quân phiệt, hung hăng, bá quyền và có khả năng áp bức các nước láng giềng nhỏ yếu hơn », « Mỹ sẽ ủng hộ tất cả những gì sẽ tiến hành để làm thất bại Việt Nam » (Tạp chí *Á Phi*,

số ra ngày 5-3-1979). Đó là cái mà Kít-xinh-giơ gọi là « làm thế nào biến thất bại quân sự thành một thắng lợi chính trị và ngoại giao tại Đông Nam Á » ; đó cũng là cái mà Brê-din-xki gọi là « chơi con bài Trung Quốc đến cùng ». « Chưa bao giờ tình hình của chúng ta ở châu Á và Thái Bình Dương lại tốt đẹp như hiện nay », những lời khen ngợi, tán thưởng như vậy từ phía đế quốc Mỹ hẳn làm cho bè lũ phản động ở Trung Nam Hải nở mày nở mặt, lòng tràn đầy hy vọng sẽ được trả công xứng đáng.

Một đặc điểm quán xuyên của tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh là thái độ tráo trở, lật lọng, sẵn sàng thay đổi bạn thù như trở bàn tay, luôn luôn kết hợp với sự lừa bịp đổi trắng thay đen, đảo lộn phải trái, bịa đặt, xuyên tạc, ăn gian nói dối một cách đê tiện. Điều đó chứng tỏ rằng, trong chế độ hiện hành của Bắc Kinh, chức năng của các phương tiện thông tin tuyên truyền đã bị thay đổi từ bản chất: đó chỉ còn là những cái loa làm chiến tranh tâm lý để lừa bịp nhân dân trong nước và dư luận thế giới, phục vụ cho ý đồ đen tối của bọn phản động đầu sỏ. Như vậy là bộ máy nhà nước quan liêu quân phiệt ở Bắc Kinh đã mang khá đầy đủ và rõ nét hai đặc trưng chủ yếu của bộ máy nhà nước của giai cấp tư sản trong các nước đế quốc hiện nay: sự đàn áp, nô dịch bằng một hệ thống khổng lồ những công cụ bạo lực và sự đàn áp, nô dịch về tư tưởng thông qua chiến dịch tuyên truyền, chiến tranh tâm lý bằng mọi phương tiện và mọi thủ đoạn.

Đặc trưng thứ hai này đã thể hiện trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Vì cuộc chiến tranh của chúng ta là hoàn toàn phi nghĩa, nên chúng không nêu ra được một chiêu bài, nhãn hiệu nào xác đáng để bào chữa cho hành động xâm lược của chúng, ngoài « lý do » là để « trừng phạt », để cho « Việt Nam một bài học », để



« phá tan huyền thoại về tính bất khả chiến thắng của quân đội Việt Nam ». Thế là bỗng dưng không khào mà xưng, bọn chúng ngang nhiên tự phong cho mình cái chức sen đầm quốc tế !

Đề che giấu, lừa bịp nhân dân trong nước, chúng bưng bít mọi tin tức và mô tả cuộc chiến tranh xâm lược đại quy mô như là một hành động tự vệ trên đất nước chúng và là « cuộc phản công tự vệ của bộ đội biên phòng Trung Quốc » (!)

Từ sau khi quan, linh của đạo quân bành trướng thổ phỉ phải rút lui, chúng ta lại chứng kiến thêm hai màn kịch lớn của sự lừa đảo, chứng tỏ rằng *việc ăn gian nói dối quả đã được bề lũ phản động Bắc Kinh nâng lên hàng quốc sách.*

Đó là sự tuyên truyền suốt từ hơn tháng nay qua báo chí và đài phát thanh, truyền hình... về cái gọi là « thắng lợi của cuộc chiến tranh phản kích tự vệ », về « những chiến tích » của « những anh hùng phản kích tự vệ » được mô tả như là « những con người đáng yêu nhất », là « những tấm gương cho nhân dân toàn quốc học tập ». Chúng hòng bằng cách đó giữ sạch trách nhiệm về những tội ác tày trời, về sự tàn phá có ý thức, có tính toán, với một dụng ý rất ghê tởm trên bao nhiêu bản làng, thị trấn, thị xã thuộc sáu tỉnh biên giới nước ta. Thậm chí chúng lại còn nói đến cái gọi là « quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đối xử tốt với nhân dân Việt Nam », « chưa bao giờ quân đội Trung Quốc xưng danh hơn với tên gọi của nó là quân giải phóng » (!). Và dường như để đạt tới sự tận cùng của lập luận lôgích, Hoàng Hoa, với danh nghĩa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tuyên bố rằng những sự tàn phá ở những nơi quân Trung Quốc đi qua chính là do quân đội Việt Nam gây ra (!). Thật là vô liêm sỉ đến cùng cực !

Đó là thái độ của đoàn đại biểu Trung Quốc ở cuộc đàm phán Việt Nam — Trung Quốc cấp Thứ trưởng, thể hiện qua ba phiên họp, đặc biệt là trong cái gọi là « đề nghị tám điểm » do trưởng đoàn Trung Quốc đưa ra trong phiên họp toàn thể lần thứ hai ngày 26-4-1979 : đó là thủ đoạn đồ vấy cho kẻ khác tội ác xâm lược của chính mình, là thái độ trịch thượng, là thủ đoạn gây sức ép, đe dọa trong đàm phán, nếu ra điều kiện tiên quyết một cách không úp mở. Nói gọn lại, cái thực chất, cái cơ bản, cái cốt lõi trong « đề nghị tám điểm » của họ chính là chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn ở bàn thương lượng. Kết hợp với cái gọi là « thái độ thiện chí, nghiêm chỉnh » kiểu Bắc Kinh, họ vẫn tập trung quân ở biên giới, vẫn tiếp tục chiếm đóng một số điểm thuộc lãnh thổ nước ta, vẫn liên tiếp có những hành động vũ trang khiêu khích, và Đặng Tiểu Bình lại ngang nhiên tuyên bố vẫn giành quyền « cho Việt Nam một bài học khác ». Bộ máy thông tin tuyên truyền của Bắc Kinh lại vừa mới có một « phát hiện » mới : Việt Nam không chỉ muốn thành lập « Liên bang Đông Dương », mà còn muốn thành lập cả « Liên bang Đông Nam Á » nữa. Thật là những lời vu khống bỉ ổi !

Đã rõ ràng như ban ngày là tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh chưa chịu từ bỏ, dù chỉ là mây may, chính sách bá quyền nước lớn điên cuồng của chúng. Và gần đây, đại biểu những nước đã từng lần lượt thay nhau tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta đi lại dập diu ở Bắc Kinh và đưa ra những lời tuyên bố về những vấn đề quan hệ đến nước ta và các nước khác ở Đông Dương. Rõ ràng đây là một biểu hiện mới của sự liên minh ma quỷ, một sự cấu kết nguy hiểm, qua đó những thế lực đã từng ném mùi thất bại