

VĂN MINH NHÂN LOẠI
LÊ QUÍ ĐÔN

Kinh Thư Diễn Nghĩa



NXB
TP. HCM
1993



Seatic

Kỹ Thuật Tin Học Tiên Tiến của Việt Nam
OFFICE AUTOMATION-INFORMATION SERVICE

VĂN MINH NHÂN LOẠI

LÊ QUÍ ĐÔN

KINH THU DIỄN NGHĨA

Người dịch: NGÔ THẾ LONG
TRẦN VĂN QUYỀN
Lời giới thiệu: NGÔ THẾ LONG
(Viện Hán Nôm)

XN ĐIỆN TỬ TIN HỌC Seatic & VIỆN HÁN NÔM
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1993

QUY CÁCH TRÌNH BÀY

1. Chúng tôi dịch *Kinh thư diễn nghĩa* của Lê Quý Đôn theo bản in sách ván gỗ, hiện lưu trữ ở Thư viện Khoa học xã hội Việt Nam, ký hiệu A. 1251. Bản này có lời tựa của Lê Quý Đôn đê năm Cảnh Hưng 33 (1772) và Lời bạt của Lý Trần Quán đê năm Cảnh Hưng 39 (1778).
2. Trong nguyên bản chữ Hán, tác giả tuy cõi bám sát trình tự chính văn Kinh Thư mà trích lục, bình giải, nhưng không chia ra từng tiết. Để bạn đọc dễ theo dõi chúng tôi tạm đánh số thứ tự cho các "thiên" (gồm 58 thiên), và trong mỗi thiên, lại chia lời bình giải của Lê Quý Đôn thành từng "tiết" và đánh số thứ tự các tiết. Vì vậy ở đâu mỗi tiết có hai con số, cách nhau bằng một dấu gạch ngắn thì con số đứng trước là *thiên*, số sau là *tiết*.
Ví dụ 6-1 thì số 6 là thiên thứ 6 (Vũ công) số 1 là tiết thứ 1.
3. Thứ tự của các thiên xin xem Mục lục ở đầu sách.

4. Các chú thích chúng tôi để ở sau mỗi tiết. Để giảm bớt số chú thích trùng lặp, mỗi khi cần chỉ chẽ cho độc giả xem lại hay xem thêm chú thích có liên quan thì ghi số thiên, số tiết và số chú thích (viết tắt là c.t). Ví dụ: xem 9-2, ct 3 là *thiên 9 tiết 2, chú thích 3*.

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh thư còn gọi là *Thượng thư* (nghĩa là "lịch sử thời thượng cổ"), cuốn sách ghi chép chính sự, tương truyền do Khổng Tử soạn lại và chia làm 100 thiên, chép sù từ thời Đường Nghiêu đến thời Tân Mục công, để giảng dạy cho học trò. Nhà Tân dốt sách làm một số thiên của *Thượng thư* bị mất. Nay chỉ còn 58 thiên.

Văn *Thượng thư* có 6 thể, là: *diễn* (phép tắc lớn của thời Nghiêu, Thuấn, dùng làm tiêu chuẩn cho đời sau); *mô* (bàn định mưu mô) ghi chép công việc của vua lôi đời Đường, Ngu; *Huấn* (lời dạy bảo của lão thần đối với vua trẻ tuổi hay vua huấn thị (trẫm quan)); *Cáo* (lời hiếu bảo về lẽ phải trái, lợi hại); *thệ* (lời răn bảo tướng sĩ và lời thề với thần minh); *mệnh* (cáo mệnh, sách, mệnh phong vương, bổ nhiệm). Sáu thể này xếp tàn mạn tùy theo thời gian chứ không theo thể loại.

Qua các đời, nhiều học giả Trung quốc có diễn giải Kinh thư, như sách *Thượng thư chính nghĩa* của Khổng An Quốc đời Hán, *Thượng thư giảng nghĩa* của Sứ Hạo đời Tống, *Thư Kinh tập truyện* của Thái Trầm cũng đời Tống, *Thư Kinh trung luận* của Trương Anh đời Thanh.

Ở Việt Nam, Lê Quý Đôn là người đầu tiên có sách riêng bàn về *Kinh thư*.

Trong bài tựa sách (đề năm 1772) Lê Quý Đôn viết:

"Trí thiêng hạ không thể không có chính sự. Mà xưa nay làm chính sự, thường căn cứ ở Thượng thư ... Người xưa khen sách ấy là "kho chứa nghĩa lý" bởi vì "lời dạy hay, mưu mô tốt, rường mồi rộng, điển chương lớn, những điều khanh sĩ phải hiểu rõ, quan tu phải noi theo, không cái gì là không có trong ấy ..." Trong lời đề "Bạt" năm 1778, tiến sĩ Lý Trần Quán, học trò của Lê Quý Đôn, cũng xác nhận:

"Học thuật và chính sự không thể chia thành hai lĩnh vực khác nhau. Kinh thư ghi lại chính sự của hai đời Đế, ba đời Vương, mà tâm pháp truyền thụ đều do từ học thuật mà đến".

Tóm lại, các nhà nho ta xưa đã cho kinh Thư là chép lịch sử cổ đại trong đó nêu bật những tư tưởng về chính trị, về quản lý xã hội.

Giá trị của cái "kho nghĩa lý" ấy được đánh giá cao đến mức có thể làm mẫu mực cho muôn đời. Cái "đạo" (những nguyên lý chính trị) mà họ rút ra được ở sách ấy là chân lý tuyệt đối: "Theo đạo ấy thì trị, trái đạo ấy thì loạn, làm theo đạo ấy thì thịnh vượng, không làm theo đạo ấy thì suy vong" (Tựa của Lê Quý Đôn).

Vì là nguyên lý "duy nhất đúng đắn" như thế, cho nên, nhà học giả kiêm nhà chính trị Lê Quý Đôn (lúc này 46 tuổi, là độ tuổi đã chín chắn, đã "kinh qua các chức vụ ở đài sảnh" và đã viết khá nhiều sách) mới hăm hở lao vào chứng minh, bình luận, chú giải sách đó. Và dường như ông cũng dựa vào đó để phát biểu tư tưởng chính trị của

mình. Cũng trong lời tựa ông viết:

"Tôi ngu lậu, nghiền ngẫm lâu năm hiểu qua nghĩa lớn... Mỗi khi đọc, cảm thấy ý vị dào dạt, lý thú vô cùng. Chỗ nào xúc động mà phát minh thì tùy bút chép ra, trưng dẫn các truyện ký, bàn bạc việc xưa, đều là muôn làm ăn chứng cho sách của thánh nhân"...

Lê Quý Đôn nói khiêm tốn về công việc mình làm như vậy. Nhưng Lý Trần Quán đánh giá những công hiến của Lê Quý Đôn khá xác đáng:

"Từ buổi thánh nhân san định Kinh Thư đến nay, số người nói ra được cái tôn chỉ sâu sắc của kinh ấy thay là ít lắm. Quyển sách này (Kinh Thư diễn nghĩa) thường thường từ trong nguyên bản kinh điển, có nêu ra được những nghĩa mới, nói ra được cái điều là bách gia chưa nói, phát hiện được điều mà thiên cổ chưa phát hiện ra...lại có thêm sự hiệu thù, khảo dị cẩn thận".

Quà thật, Lê Quý Đôn đã không chỉ cúi đầu nhầm mắt học thuộc và kể lại những điều người trước đã nói, và không giải thích Kinh Thư theo kiểu thông thường là cắt nghĩa từng câu từng chữ; mà ông đã góp phần làm sáng tỏ ra nhiều chỗ, cũng như nêu ra những vấn đề tồn nghi, phản bác và nhất là có những suy nghĩ độc lập, đề xuất mới:

"Đến như những lời truyền, lời chú của tiên nho, hoặc có chỗ giống nhau, khác nhau và có chỗ đáng nghi ngờ thì đều có biện chính sơ qua..." (Lời tựa).

Ông làm việc cẩn thận, và rất hiểu giá trị và kết quả công việc mình làm. Vì thế ông tự hào đến mức có thể nói rằng:

"Việc noi gương điều thành công, rắn dè điều tai hại, giữ thịnh phòng suy, sách này [Kinh Thư diển nghĩa] cũng có thể để nhà vua xem luôn bên cạnh"...

Trở lên là mấy ý nhận định tự đánh giá sự bộ của tác giả và của người đồng thời đối với "Kinh Thư diển nghĩa"

Sau đây chúng tôi xin thuyết minh thêm, và lưu ý đọc giả một đôi điều khi đi vào nghiên cứu khai thác tác phẩm này của Lê Quý Đôn:

1. *Về bối cảnh ra đời của tác phẩm.* (Sách được Lê Quý Đôn đề tựa năm 1772). Chúng ta biết, xã hội Việt Nam thời cuối Lê là một xã hội phong kiến đang di xuôi, trong lòng chứa chất những mâu thuẫn: cuộc nội chiến Lê Mạc chưa chấm dứt, thì nguy cơ cát cứ Nam Bắc phân tranh đã xảy ra. Vì mất mùa đói kém, nông dân nổi dậy khắp nơi. Đầu đời Cảnh Hưng (từ năm 1740) trở đi đã có các cuộc khởi nghĩa lớn của Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cù, Nguyễn Hữu Cầu, Lê Duy Mật, Hoàng Công Chất, Nguyễn Danh Phương, nhiều phen làm cho kinh thành Thăng Long phải náo động. Nội bộ chính quyền Lê - Trịnh thì không ổn định: chứa lẩn quyền vua. Họ Trịnh đã tùy ý phế lập các vua Lê kể từ Trung Tông cho đến Hiển Tông. Lộ liêu và tàn bạo nhất là các cuộc phế truất Lê Kính Tông (năm 1619), Vĩnh Khánh (1729), và việc bắt giam rồi giết hại Thái tử Lê Duy Vĩ (năm 1769). Những việc này chắc Lê Quý Đôn có biết. Bởi ông sinh năm 1726, đến 1752 ông 27 tuổi thi đỗ Bảng Nhãn. Năm 1758 - 1760 có đi sứ Trung Quốc, sau khi về thì bị gièm pha phải về hưu dạy học. Sau khi Trịnh Sâm lên ngôi chúa, năm 1769, nhờ có người tiến cử ông mới được dùng lại. Tổ chức ở cung đình thì rõ bết:

chúa Trịnh lập ra các cơ cấu để thu hết quyền hành tối cao (tuy ngôi vua vẫn để họ Lê giữ) như sáu phiên để giám sát 6 bộ, Ngũ phủ phủ liêu nắm cả quyền quân sự và dân sự... Vì cần tiền chi tiêu nên "ai nộp thóc thì triều đình trao chức phẩm, ai nộp ba quan thì được danh hiệu "sinh đồ"; quan thì được cấp lính tùy hầu, được thu tiền riêng do lính kiểm được làm ngụ lộc (nam 1741). Kẻ coi giữ tài chính nhà nước thì thông đồng tham ô... Những giá trị tinh thần và lòng tin bị xói mòn, đào lộn... Lê Quý Đôn ra tham chính trở lại trong điều kiện như vậy, ông không thể không suy nghĩ đến một cuộc cải tổ để mong cho chính quyền mà ông phụng sự thoát khỏi nguy cơ sụp đổ.

Nếu chúng ta hiểu rằng các người đi học khi xưa, họ "thuộc lầu" kinh sử từ sớm và ta xem lại lịch sử, một số nhà cách tân khi muốn cải cách thường cũng bắt đầu từ việc "chú giải lại kinh điển cũ" như kiểu Hàn Phi, Vương An Thach, Hồ Quý Ly, ...thì ta thấy, việc Lê Quý Đôn chú giải lại Kinh Thư và kinh Tựu vào năm 1772, nghĩa là 3 năm sau khi tái tham chính, không phải là một việc làm ngẫu nhiên... (nếu đơn thuần làm sách vì học thuật, hay chú giải sách để dạy trong trường của mình v.v..., thì ông có thể làm vào lúc khác, hoặc đưa ra một cuốn sách khác). Đằng này, trong bối cảnh ấy, lại say sưa đi vào chú giải một cuốn sách chuyên bàn về chính trị, về quản lý xã hội như thế, hẳn là có mục đích. Mà chẳng phải suy luận nhiều, chính tác giả cũng đã nói ở bài tựa rồi: "Sách này cũng có thể cho nhà vua [thực tế người cầm quyền là nhà chúa] xem luôn bên mình".

Dĩ nhiên, không phải là Lê Quý Đôn không có dịp để phát biểu tư tưởng chính trị của mình. Chẳng hạn vào dịp thi Đình năm 1752, ông cũng làm một bài văn sách để cập đến việc thời sự. Nhưng đó là lúc mới đi thi, chưa kinh qua chính trường. Những dịp nhà chúa hỏi việc quần thần, hoặc "cầu lời nói thẳng" không phải không có. Nhưng đó chỉ là về những công việc cụ thể, không có điều kiện cho ông phát biểu một cách toàn diện, có hệ thống, có lý lẽ về tất cả các vấn đề như khi ông đứng dưới góc độ nghệ thuật, khi bình chú Kinh điển. Một khác, ngay việc "cầu lời nói thẳng" thời ấy cũng giống như một cái bẫy. Bùi Sĩ Tiêm cũng vì "nói thẳng" mà bị mất chức, đuổi về; chính bản thân Lê Quý Đôn cũng đã bị gièm pha ở đời chúa trước... Cho nên sự phát ngôn, với ông, không thể không thận trọng. Vậy muốn nói gì, nên tìm một đề tài lịch sử mà nói. Đúng sai, tội và đậu đà có thánh nhân và nịnh thần thời xưa gánh chịu, theo kiểu "Đường Ngu tam đại thì khen, Hán Đường trở xuống thì lèn cho đau".

Xét hoàn cảnh ra đời các tác phẩm như vậy ta có thể thấy rằng Lê Quý Đôn đã dựa vào việc chú giải một tác phẩm kinh điển để phát biểu tư tưởng chính trị của mình.

2. Vậy thì, cụ thể *trong khi "chú giải" kinh Thư Lê Quý Đôn đã làm việc như thế nào, và đã để xuất được điều gì mới?*

a) Đọc và so sánh quyển *Kinh Thư diễn nghĩa* với chính văn *Kinh Thư*, điều người ta dễ thấy nhất là cách làm "mới mè" của tác giả : mang danh là "diễn nghĩa" một cuốn kinh điển, nhưng tác giả thực tế đã bình giải tác phẩm đó, chứ không phải bám sát chính văn, giải nghĩa câu như nhiều người đã làm. Lê Quý Đôn có "đứng cao