

ĐỖ DŨNG

TRUNG ĐOÀN 165

(Tiểu thuyết)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
NĂM 2015

MÃ SỐ: 01 - 15
DHTN - 2015

Biên mục trên xuất bản phẩm của Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
Đỗ, Dũng

Trung đoàn 165: Tiểu thuyết / Đỗ Dũng. - Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2015

640 tr. cm.

ISBN: 978-604-915-224-5

1. Tiểu thuyết Việt Nam – Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam - Tiểu thuyết - Thế kỷ 21. 3. Trung đoàn Bộ binh 165 - Tiểu thuyết - -Việt Nam.

895.92234 – dc14

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những tập thể, cá nhân sau đã giúp đỡ tôi hoàn thành cuốn sách này:

Ủy ban toàn quốc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật - Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số - Việt Nam, Hội VHNT - tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 312.

Nhà văn Đỗ Kim Công, TS - Đại tá Nguyễn Bắc Sơn, gia đình Thiếu tướng Nguyễn Chuông, Trung tướng Nguyễn Đức Sơn, gia đình Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến, Đại tá Trần Văn Mãng, Đại tá Nguyễn Văn Hoắc, Đại tá Anh hùng Nguyễn Thế Thao, Đại tá Nguyễn Như Kim, Đại tá Bùi Văn Dục, Thượng tá Quách Văn Viên, Đại tá Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, Đại tá Nhà báo Nguyễn Phúc Ám, Trung tá Trần Thế Long, Thiếu tá Trịnh Duy Sơn, Thượng tá Dương Văn Nhú, Thiếu tá Nguyễn Văn Tuấn, Trung tá Phạm Khắc Xế, Đại tá Hà Thanh Vị, Đại tá Bùi Viết Tùng, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Trung tá Lê Tiến Hồng, Đại tá Trần Lạc, Đại tá Trần Ngọc Tích, Kỹ sư Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Kinh Tài, Nguyễn Văn Ván, Ngô Thượng Quyết, Trần Quốc Ứng, Đào Ngọc Anh.

Cùng các đồng chí, đồng đội Cựu chiến binh - Sư đoàn 312 ở các khu vực: Thái Nguyên, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hải Dương, Hưng Yên... và một số gia đình liệt sỹ thuộc sư đoàn 312 thân yêu! Cuối cùng là Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đã giúp tôi ra mắt cuốn sách này nhân dịp 30/4/2015.

Tác giả

Thay lời giới thiệu:

ĐỖ DŨNG, NHỮNG TRANG VĂN THỜI TRẬN MẠC

Ma Trường Nguyên

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc thắng lợi đến nay đã 40 năm, nước nhà đã hòa bình thống nhất. Cả nước đang ra sức phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đỗ Dũng đã một thời là người lính, lúc nào anh cũng thấy như còn nợ với đồng đội ở chiến trường năm xưa mà trăn trở tái hiện những gì đã trải nghiệm trong ác liệt nơi khói lửa như một sự tri ân.

Trên bàn viết của tôi có tập bản thảo tiểu thuyết **Trung đoàn 165** của tác giả Đỗ Dũng. Đỗ Dũng là một cây bút văn xuôi khá xông xáo trên nhiều loại đề tài khác nhau, nhưng đề tài chiến tranh cách mạng vẫn là mảng đề tài nổi trội của anh: Đó là hình tượng người lính từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp - Thiểu tướng Nguyễn Chuông. Đỗ Dũng là người lính chiến đấu trong đội hình Đại đội 20, Trung đoàn 165, sư đoàn 312 trong quân tình nguyện Việt Nam sang chiến đấu giúp nước bạn Lào. Anh ghi lại: "Trời đất Phu Tânğ mờ mịt khói lửa. Cả phân đội Thao như một đàn mãnh hổ lao vút vào trung tâm dưới sự yểm trợ của hai khẩu 12 ly 7 đang nâng tầm uy hiếp địch"... Chờ ngót tiếng súng Thao đặt thủ pháo cách miệng hầm địch. Thủ pháo nổ, mở ra một lỗ hồng lớn. Miệng tỳ B41 "phụt" vào lỗ hồng

đó. Tiếng nổ khoét sâu vào lòng đất. Địch trong hầm lục đục như đàn cá trê bị dốc ngược ống. Giây lát sau chúng lầy bầy chui ra, xin hàng... Đồng Chum được giải phóng. Các đơn vị khẩn trương chuẩn bị bước vào thọc sâu khu Sầm Thông - Loong Chặng. Đơn vị C9 xứng đáng danh hiệu: *Dũng sĩ quyết thắng* (tiêu diệt BC 609).

Tại “điểm cao trờ trọi đá, loang màu sét đỏ còn xám khói bom đạn. Khoảng trống giữa hai trận đánh, khoảng trống giữa cuộc đời im lặng, hồi hộp chờ đợi, Miện sờ lên túi áo ngực giờ nhanh cuốn lịch bìa ni lông màu tím, phần thưởng của trận chiến đầu Phu Tân ngày 19/12/1971” và Miện ghi vào sổ ngày 23/3/1972: "Chuẩn bị! Tiếng Đại đội trưởng Nguyễn Thế Thao báo động toàn đơn vị giục", "Pháo ta pháo địch thi nhau nổ, đất đá mảnh đạn bay vèo vèo. Tiếng AR 15 rền rẹt, rền rẹt trong tiếng AK đánh chan chát", "Đợt tấn công thứ năm bị bẻ gãy. Đơn vị khẩn trương chuẩn bị cho trận chiến đầu ban đêm.

Trời sầm tối, Miện giờ nhật ký ghi tiếp: "mười bảy tên". "Càng đánh Miện càng hăng say. Anh rút kinh nghiệm phổ biến ngay cho anh em. Dần dần anh trở thành cây súng bắn tía cừ khôi nhất tiểu đoàn". "Chiến dịch Z kết thúc, ta làm chủ các căn cứ Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, toàn sư đoàn tiến về mặt trận Quảng Trị nhận nhiệm vụ mới". "Trong một trận đánh quyết liệt không cân sức giữa ta và địch, Quảng Trị tháng 9/1972, người Trung đội trưởng 19 tuổi - Hoàng Đăng Miện đã anh dũng hy sinh. Sau chiến dịch, đại hội bình công toàn sư đoàn suy tôn

anh là *Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam*, Đại đội 9 cũng được tuyên dương là *đại đội anh hùng*".

Càng đọc càng thấy ngòi bút Đỗ Dũng như dựng lại cả một góc mặt trận mà anh đã tham dự với tư cách là một chiến sĩ trinh sát đặc công, cùng đồng đội đi nắm tình hình địch trong căn cứ Loong Chặng của Tướng phi Vàng Pao. "Đó là lần tiên nhập vào Tây Nam - Nam Cha. Trời sấm tối, bọn địch đã co về chốt, cũng là lúc tôi và Hình bò vào đồi Yên Ngựa, nghỉ ở hàng rào cầm canh là chúng tôi lại bò vào chốt. Vào tới vị trí đã quá khuya, nắm tình hình xong chúng tôi quay ra. Một phần vì thiếu thận trọng, một phần vì phấn khởi với thành tích của mình nên đã xảy ra chuyện đáng buồn với hai chúng tôi. Tôi bò trước, anh Hình bám sau. Tới hàng rào bùng bùng ngoài cùng tôi vấp quả mìn sáng, thế là "phụt" một cái bầu trời sáng rực. Anh Hình nằm đè lên tôi, một loạt mìn dây chuyền nổ liên tiếp. Kế theo là đủ cỡ cối súng 12 ly 8 từ trên chốt Nam Cha bắn xả vào phía chúng tôi... Anh Hình nằm vạt ra vì tôi, anh đã lấy thân che cho tôi.

- Anh không sao đâu! Bình tĩnh rút mau!

...Tiếng nổ vẫn đan nhau trên mặt đất rào rào, xoèn xoẹt. Xốc anh Hình lên vai, quàng hai khẩu AK báng gập, cứ thế vừa lê vừa lết một giờ sau chúng tôi bò tới chân cao điểm... Vừa lúc đó tổ anh Hải, anh Tuyên đã đến cứu viện". Hai ngày sau, điện của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 312 cùng điện của Trung đoàn báo vào: "Biểu dương Hang Cá" vì có thành tích "nắm tình hình chính xác, phán đoán cụ thể".

Tác giả Đỗ Dũng trực tiếp tham gia chiến đấu ở mặt trận và ngày càng trưởng thành. Vì anh đã biết học tập những tấm gương chiến đấu dũng cảm của những người đi trước. Và anh đã ghi lại tình đồng đội thật gần gũi chân thành: "Mùa mưa càng thiếu đói cơ cực. Phi nóng ra khắp nơi... Đến ngày chuẩn bị đánh Sầm Thông - Loong Chặng, tôi mới gặp lại Trung đoàn trưởng. Ông chống gậy xuất hiện đột ngột trước mặt chúng tôi, rồi chia cho tốp chúng tôi một dùm muối và nửa bao thuốc lá Tam Đảo. Ông nói thân tình:

- Bọn trinh sát chúng bay cần muối hơn tao. Thuốc đây, hút tiết kiệm nhé. Tài sản có vậy thôi.

"Bây ngày đêm, Trung đoàn trưởng không ăn một hạt cơm. Ông cùng lính chỉ ăn sắn và rau rừng kiếm được dọc đường. Tóc ông bạc nhanh trông trắng cả mái đầu. Khuôn mặt gầy càng tóp lại. Nhưng ông vẫn vui vẻ, ung dung. Về Sở chỉ huy đêm ngày ông thường dán mặt lên bản đồ và sa bàn tác chiến. Những cơn đau dạ dày đã hành hạ ông thật dai dẳng khiến mồ hôi ông đầm trán. Thương ông quá, chúng tôi đun nước nóng đổ vào bi đông để ông chườm bụng. Chiến dịch Bắc Lào kết thúc thắng lợi, chúng tôi lại về chiến đấu ở miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau giải phóng miền Nam ông lại trở về trấn giữ vùng biên giới phía Bắc. "Ông chính là Thủ trưởng Chuông, Thiếu tướng Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 của tôi - một người thầy, một người cha đã dạy tôi cầm súng trong những năm tháng chống Mỹ, cứu nước" (**Thủ trưởng Chuông**).

Là người lính chiến đấu từ chiến trường Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng nước bạn Lào đến mặt trận Thành cổ Quảng Trị, Đỗ Dũng được Trung đoàn trưởng giao chức vụ Trung đội trưởng, thay đồng chí Hùng, sau khi đã chiến đấu qua 4 chiến dịch. Đỗ Dũng đã nhận và viết tiếp: "Trước lúc hy sinh Hùng còn nắm chặt tay tôi chỉ vào cây AK đã mòn báng của anh và cuốn nhật ký tiểu đội... cầm quyển nhật ký tôi giở ra đọc lại những trang anh đang viết dở: Mùa thu 1972, chiến dịch Quảng Trị chuyển mình sang bước phát triển mới. Các binh đoàn tinh nhuệ của Ngụy đang ra sức phản công lần chiếm vùng giải phóng. Phía ta, các lực lượng chủ lực củng cố tăng cường chốt giữ vùng đất, chuẩn bị cho một thời điểm lịch sử". "Cổ Thành - nơi diễn ra hàng trăm trận đọ lửa từ hơn mấy tháng nay tưởng không còn một viên gạch lành nguyên vẹn. Ấy thế mà dưới lớp đất cát, dưới cái hoang tàn đổ nát ấy chúng tôi - những người đang chốt giữ mảnh đất thân yêu của Tổ quốc vẫn sống và chiến đấu dũng cảm bền bỉ". Ngoài viết về những đồng đội chiến đấu ra, trong tác phẩm tác giả Đỗ Dũng còn bày tỏ lòng tôn kính với một nhà thơ lớn của đất nước, đó là nhà thơ Xuân Diệu - người cha đỡ đầu của anh. "Đã 30 năm bác Diệu đi xa, hồn đã trở về nơi tiên tổ, nhưng tâm khảm tôi, hình tượng bác Diệu vẫn mãi còn sáng tỏ... Trong gian phòng nhỏ bé của tôi có bàn thờ Xuân Diệu. Ngày ngày, lớp lớp sinh viên trường đại học Sư phạm Thái Nguyên và bạn bè văn chương đến thăm tôi và thắp hương cho nhà thơ Xuân Diệu".

Tác giả Đỗ Dũng là Tiến sĩ địa lý - địa chất, Giảng viên chính trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Hội viên HVHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội viên HVHNT tỉnh Thái Nguyên. Về văn xuôi anh đã xuất bản: "**Bướm Vàng**" (Tập truyện), Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên, 2001, "**Mặt biển thời gian**", Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên, 2005, "**Núi Pháo**" - Tập truyện Ký, 2011, "**Chiến đấu trong Thành cổ**", 2014. Và lần này anh xuất bản: "**Trung đoàn**" - Tiểu thuyết (NXB Đại học Thái Nguyên), 2015.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, bạn đọc sẽ được đón nhận những trang văn hào hùng thời lính của nhà giáo, nhà văn Đỗ Dũng đã khắc họa sáng ngời hình tượng người chiến sĩ trong chiến tranh cách mạng đầy gian khổ hy sinh, mưu trí dũng cảm chiến đấu để giành độc lập, tự do cho tổ quốc, cũng như trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hôm nay.

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng, do Hội nhà văn Việt Nam phát động.

Kính tặng Trung đoàn Bộ binh 165 - Sư đoàn 312 - Anh hùng.