

Nguyệt Tú



Chị

INH KHAI

Truyện kí

VINH
TT - TV

09 2

Tc/ 13

7358



DX.037358



NHÀ XUẤT BẢN HỒNG BÀNG

Chị Minh Khai

Truyện ký



HÀ VĂN NGUYỆT TÚ

Đền thật: Nguyễn Nguyệt Tuệ

sinh năm: 1925

Quê quán: Thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hiện ở: 24D Điện Biên Phủ,

Quận Đống Đa, Hà Nội

Ông là:

Phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam

Phóng viên báo Nhân dân

Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ

Chị Minh Khai

Truyện ký

**Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện
Quốc gia Việt Nam**

Nguyệt Tú

Chị Minh Khai : Truyện ký / Nguyệt Tú. - Tái bản lần thứ
4. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. - 176tr. ; 21cm

1. Nguyễn Thị Minh Khai, Chính trị gia, 1910-1941, Việt
Nam 2. Nhân vật lịch sử 3. Kháng chiến chống Pháp 4. Truyện
kí 5. Việt Nam
959.7032092 - dc14

HBH0019p-CIP

Nguyệt Tú

Chị
MINH KHAI
Truyện kí

Tái bản lần thứ 6



NHÀ XUẤT BẢN HỒNG BÀNG

Lời giới thiệu⁽¹⁾

Nguyễn Thị Minh Khai (1919 – 1941) là một trong những học trò đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà sinh tại xã Vinh Yên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ, sống cùng gia đình ở xã Đức Tùng, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1919, bà bắt đầu học chữ quốc ngữ rồi vào Trường Tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh. Năm 1927, bà tham gia hoạt động trong phong trào công nhân ở Vinh, tham gia Đảng Tân Việt và là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ. Năm 1930, bà gia nhập Đảng cộng sản Đông Dương, phụ trách tuyên truyền, huấn luyện đảng viên tại nhà máy Trường Thi, Bến Thủy. Sau đó, bà được Đảng cử sang Hương Cảng hoạt động tại văn phòng Đông phương bộ Quốc tế Cộng sản. Năm 1931, bà bị bắt tại Hương Cảng, bị kết án và giam ở đây. Năm 1934, bà ra tù và được cử làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản tại Matxcova cùng với Lê Hồng Phong. Sau đó, bà thành hôn với Lê Hồng Phong và học tại Trường Đại học Phương Đông. Năm 1936, bà được cử về nước truyền đạt chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và được cử vào Xứ ủy Nam Kỳ, giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Là một trong những người lãnh đạo phong trào công khai hợp pháp 1936 - 1939 ở Sài Gòn, bà lấy bí danh là Năm Bắc. Tháng 7 năm 1940, bà bị

⁽¹⁾ Theo *Áo trắng trước pháp trường*, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2010, tr. 5.

bắt và bị giam tại Khám lớn (Sài Gòn). Tuy nhiên, bà vẫn liên lạc với bên ngoài và vẫn tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh trong nhà tù đế quốc cho đến khi bị kẻ thù giết hại năm 1941.

Chị Minh Khai là cuốn truyện ký về thời thơ ấu và những chặng đường hoạt động của nữ đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Qua những trang sách, chúng ta cảm phục và hiểu sâu sắc hơn về người nữ chiến sĩ cách mạng: tính cách, bản lĩnh, lý tưởng và sự cống hiến của chị đối với phong trào cách mạng Việt Nam, đối với cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc cũng như sự nghiệp giải phóng giai cấp gắn liền với giải phóng phụ nữ. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nhận xét về chị: “Tôi đã gặp và làm việc với nhiều cán bộ nữ, nhưng chưa thấy ai có ý thức vươn lên gánh vác vai trò lãnh đạo cách mạng như đồng chí Minh Khai”⁽¹⁾.

Truyện ký *Chị Minh Khai* với nhiều tư liệu chân thực, sống động, đã được Nhà xuất bản Phụ nữ in lần đầu năm 1976. Tác phẩm đã được tái bản, bổ sung nhiều lần. Nhà xuất bản Phụ nữ của Cộng hòa dân chủ Đức dịch và ấn hành cùng với nhiều hình ảnh minh họa kèm theo lời giới thiệu của GS.TS Sử học Đức W. Lulei. Năm 1990, 2004, Nhà xuất bản Thanh Niên và năm 2010, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã tái bản tác phẩm này với tên gọi *Áo trắng trước pháp trường*.

Nhà xuất bản Hồng Bàng xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc truyện ký *Chị Minh Khai* của tác giả Nguyệt Tú viết về người lãnh tụ đầu tiên của phong trào phụ nữ.

⁽¹⁾ Nguyệt Tú, *Chị Minh Khai*, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1980, tr.1.

PHẦN I
TỪ QUÊ HƯƠNG XÔ VIẾT - NGHỆ TĨNH