

ĐẠI HỌC VINH
Trung tâm TT - TV

NHẤT PHỤ - HÀ SƠN

951
TP 665g/ 09
DX.034489

HỒ SỬ
LỊCH SỬ

QUANG SÁNG DANH NHÂN
TRUNG



DX.034489

PHỤ LỤC BẢN HÀ NỘI



NHÀ SÁCH ĐÔNG TÂY

62 Nguyễn Chí Thanh - HN

Tel & Fax: (04) 7733041

Email: sach32bt@hn.vnn.vn

Website: www.nhasachdongtay.com.vn

NHO SỬ TRUNG HOA

TÔNG NHẬT PHU

Giương sáng danh nhân

T
22

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, trên thị trường sách đã có nhiều tác phẩm bàn về lịch sử Trung Quốc. Nhưng những tác phẩm đó mới thể hiện bằng phương pháp lý luận thuần túy, còn nhiều sắc thái chủ quan khi nhìn nhận về lịch sử, và con người Trung Quốc. Bộ sách Nho sử Trung Hoa bằng sự mở đầu hùng tráng của ba triều đại Hạ, Thương, Chu và sự kết thúc suy tàn của triều đại nhà Thanh, sẽ gợi cho bạn đọc một cách nhìn trực cảm về lịch sử và con người Trung Quốc. Với tác phẩm này, bạn đọc bắt gặp hàng loạt các nhân vật được xây dựng thành hệ thống, mỗi hệ thống nhân vật đại diện cho một phạm trù đạo đức. Từ đạo đức xã hội để nói tới một khung cảnh lịch sử của thời đại, quả thực là phương pháp giáo dục trực quan hết sức tối ưu.

Có thể nói, bộ sách Nho sử Trung Hoa là một bộ truyện lịch sử giá trị, đặc biệt là ở phương pháp xây dựng tác phẩm của tác giả Tống Nhất Phu, chỉ qua 240 truyện mà

vẽ ra một dòng lịch sử bề thế.

Trong quá trình biên dịch, chúng tôi đã cố gắng Việt hoá những từ ngữ khó hiểu. Nhưng chắc chắn cuốn sách không tránh được sai sót, rất mong được sự chỉ bảo của bạn đọc gần xa để cuốn sách lần sau tái bản hoàn thiện hơn.

Nhà xuất bản Hà Nội

LÒNG TRUNG CỦA CHU CÔNG ĐỐI VỚI THÀNH VƯƠNG

Chu Công là vị đại công thần của nhà Chu. Ông đã giúp vua Vũ Vương bảo vệ đất nước, sau đó lại giúp vua Thành Vương (con vua Vũ Vương) trị vì thiên hạ. Ông hết mực trung thành, kiên trinh hiếm có, do vậy mọi người đều biết và kính nể ông.

Chu Công họ Cơ, tên Đán, là em trai của Chu Vũ Vương. Vì ông lập ấp ở đất Chu (nay là Sơn Bắc - Thiểm Tây) cho nên mọi người tôn xưng ông là Chu Công. Lúc Vũ Vương đi chinh phạt, ông chính là người bề tôi đắc lực, giúp Vũ Vương lập nhiều chiến công hiển hách. Đối với công việc triều đình, ông làm việc cần mẫn, luôn thể hiện là người quang minh chính đại. Vì vậy, ông được Vũ Vương tin tưởng và giao nhiều trọng trách.

Sau này, Vũ Vương bị bệnh hiểm nghèo, biết mình không qua khỏi, liền cho gọi Chu Công đến và căn dặn:

"Sau khi ta chết, ngai vàng sẽ do con trai ta kế vị. Nó còn nhỏ tuổi, non nớt, chưa có kinh nghiệm trị vì thiên hạ, vì vậy ta mong người tận tâm phò tá Thành Vương, có như vậy ở dưới suối vàng ta mới an lòng. Sự an nguy của xã tắc nhà Chu ta đặt lên vai người đó...". Chu Công nuốt nước mắt, cúi đầu nhận ý chỉ của Vũ Vương.

Sau khi Vũ Vương mất, con trai là Thành Vương lên ngôi vua. Lúc đó, Thành Vương tuổi vẫn còn nhỏ. Chu Công lo sợ các nước chư hầu thừa cơ làm phản, uy hiếp đến cơ đồ của nhà Chu mới được xây dựng.

Sau khi Thành Vương lên ngôi, Chu Công đêm ngày bên cạnh tận tâm phò tá để tránh xảy ra sai lầm, ông đưa ra phương châm tuyển chọn nhân tài ra giúp mình. Có lúc đang ăn cơm nghe thấy có người tài đến gặp, ông cũng bỏ bữa ra tiếp đón; cũng có lúc đang gọi đầu nghe có người quân tử đến gặp, ông cũng vội vàng túm lấy tóc ra tiếp đãi.

Mặc dù ông luôn lo lắng cho sự an nguy của xã tắc nhưng vẫn có những lời đồn xấu về ông. Các em trai của Vũ Vương là Quản Thúc và Sái Thúc đã đặt điều rằng: "Chu Công muốn mưu hại Thành Vương để độc chiếm ngôi vua". Con trai vua Trụ ở nước Thương là Vũ Canh thấy nội bộ nước Chu có nhiều mâu thuẫn, mất đoàn kết liền liên kết với những người còn sót lại của nhà Thương để làm phản. Quản Thúc và Sái Thúc cũng gia nhập vào đám phản loạn ấy. Lúc đó, triều đình phải đối mặt với một tình hình hết

sức khó khăn.

Đứng trước hoàn cảnh cấp bách này, Chu Công đã cho triệu tập các trọng thần trong triều để hỏi ý kiến, trong đó



có Lã Vọng và Triệu Công. Ông đã nói rất chân thành rằng: "Ta sợ dĩ không sợ lời dị nghị mà đứng ra thay Thành

Vương chấp chính là bởi vì lo lắng các nước chư hầu trong thiên hạ làm phản nước Chu. Nếu điều đó xảy ra, ta còn mặt mũi nào đứng trước bài vị của Vũ Vương nữa. Vũ Vương sớm qua đời, Thành Vương còn nhỏ tuổi, ta vì bảo vệ xã tắc đại Chu nên mới làm như vậy". Lời nói của Chu Công đã làm cảm động Lã Vọng, Triệu Công và các quan lại khác. Họ tỏ ý nguyện cùng chung lòng chung sức giúp đỡ Chu Công.

Không lâu sau, Chu Công bắt đầu công cuộc dẹp loạn. Sau ba năm các thế lực phản loạn đều bị tiêu diệt. Vũ Canh bị giết chết, Sái Thúc bị lưu đầy. Sự thống trị của nhà Chu được củng cố.

Chu Công nắm quyền chấp chính trong bảy năm. Khi thấy Thành Vương đã trưởng thành đủ sức để cai trị đất nước, ông liền trao quyền cho Thành Vương. Sau đó, ông tham gia vào công việc triều chính với đúng vị trí của mình là một vị quan mẫn cán. Ông dồn hết tinh thần và trí tuệ giúp Thành Vương thiết lập các nghi lễ và đề ra các sắc lệnh để tạo nên sự vững chắc lâu dài cho nhà Chu.

Tuy vậy, Chu Công vẫn bị kẻ khác ghen ghét, đặt điều muốn mưu hại. Thành Vương cũng nghi ngờ lòng trung thành của Chu Công, muốn điều tra và định bắt giam ông. Thấy tình hình như vậy, Chu Công vội vàng chạy sang đất Sở để lánh nạn. Một lần, Thành Vương xem lại sổ sách, vô tình phát hiện một bài cầu chúc của Chu Công viết cầu