



CK.0000058132

# TẢ AO

Viễn triều



# Tả Ao Địa Lý TOÀN THƯ

**CAO TRUNG**

Biên dịch

**VHSC**

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA SÀI GÒN

TẢ AO

TẢ AO ĐỊA LÝ

TOÀN THƯ

CAO TRUNG *biên dịch*

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA SÀI GÒN

# Lời nói đầu

Khoa Địa lý khởi nguồn từ Trung Hoa có lịch sử hàng ngàn năm, phối hợp thuyết Âm Dương - Ngũ Hành với sự quan sát các thế đất, hình thể các mạch đất cùng dòng chảy của sông, suối, ngòi, lạch mà tìm ra nơi có chứa tụ khí mạch của đất, coi nơi đó là đất kết (đất phát). Người Trung Hoa xưa quan niệm rằng nơi có đất kết âm phần có thể chôn xương người chết, và có thể làm nhà cửa, làng mạc, đô thị nếu là đất kết dương cơ, thì người sống ở đó được thịnh vượng, phát đạt nhờ tụ khí của vùng đất kết đó.

Khoa Địa lý đã được minh chứng kết quả từ hàng ngàn năm nay, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống hàng ngày. Thật ra, xưa nay, khoa Địa lý có ảnh hưởng lớn lao đến sự thịnh suy của cả một giòng họ nên các thầy Địa lý chân chính rất thận trọng khi chi cuộc đất, sợ tổn hao âm đức của mình, và sợ chính kẻ thiếu đức bị hại vì công danh bổng lộc cao mà đức mỏng, nên chỉ bí truyền. Do việc bí truyền của các thầy Địa lý - chỉ truyền dạy kiến thức Địa lý cho con hoặc học trò "ruột" - nên khoa Địa lý chính tông ngày càng mai một. May sao, trong di sản văn hóa

Việt Nam còn có được bộ sách Địa lý của cụ Tả Ao, còn gọi là Địa lý Tả Ao. Sách viết tương đối giản dị nhưng súc tích chứ không rắc rối, mông lung như các sách Địa lý của Trung Hoa. Sách Địa lý Tả Ao chính tông nói thẳng đến phần gốc - phần căn bản, giúp cho người đọc, học Địa lý mau tìm được Long Chân Huyệt Đích.

Cụ Tả Ao tên thật là Nguyễn Đức Huyền, người làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ sinh vào thời Lê - Trịnh, nhà nghèo, cha mất sớm từ lúc còn nhỏ, mẹ lại mù lòa, cụ phải đến ở giúp việc cho một thầy người Tàu để chữa bệnh cho mẹ. Sau đó, cụ theo ông thầy về Tàu học thuốc chữa bệnh và học khoa Địa lý ở Trung Hoa trong nhiều năm với một thầy Địa lý lừng danh khi cụ chữa lành bệnh mắt cho ông ta. Sau này khi về nước, cụ đã bỏ hơn 40 năm đi thực tế khắp nơi, từ những kinh nghiệm đó cụ đã đúc hết tâm trí viết nên bộ sách Địa lý Tả Ao này. Bộ sách gồm 5 tập:

1. Địa Đạo diễn ca gồm 120 câu văn vần súc tích.
2. Dã Đàm Tả Ao
3. Địa lý gia truyền bí thư đại toàn
4. Địa lý vi sư pháp
5. Địa lý trị soạn phú

Sách Địa lý Tả Ao được viết từ căn bản đến chi tiết, rất súc tích nhưng dễ đọc, dễ hiểu. Từ lúc sinh thời, cụ đã được người đời tôn là Thánh Địa lý Tả Ao. Cụ là người Việt Nam đầu tiên đi học khoa Địa lý tận nơi khai sáng khoa này là Trung Hoa và cụ cũng là người Việt Nam đầu tiên viết sách Địa lý còn truyền đến ngày nay.

*Cuốn Tả Ao Địa Lý Toàn Thư này được tổng hợp, đúc kết từ toàn bộ tinh hoa các bộ sách Địa lý nói trên của cụ Tả Ao mà soạn giả Cao Trung đã bỏ nhiều chục năm nghiên cứu, nghiền ngẫm, biên dịch, nay xin được giới thiệu đến quý độc giả - những người hôm nay còn quan tâm đến khoa Địa lý.*

*Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn*

*Phần 1*

**ĐỊA ĐẠO DIỄN CA**



Nguyên văn ĐỊA ĐẠO DIỄN CA  
của cụ TẢ AO

1. Mấy lời để truyền hậu thế
2. Ai học Địa Lý theo học Tả Ao
3. Một là hay học càng cao
4. Hai là cố ý, cứ lời phương ngôn
5. Ba là học thuộc Dã Đàm
6. Bốn là mở sách La Bàn cho thông
7. Chẳng qua ra đến ngoài đồng
8. Tở mạch, tở nước, tở long mới tường
9. Mạch có: mạch âm, mạch dương.
10. Mạch nhược, mạch cường, mạch tử, mạch sinh
11. Sơn cước mạch đi rành rành
12. Bình dương mạch lẫn, nhân tình không thông
13. Có mạch qua ao, qua sông
14. Qua đầm, qua núi, qua đồng, qua non
15. Lại có mạch phát ngôi dương
16. Nhìn xem cho tường, ấy mạch làm sao ?
17. Mạch thô đi chẳng khép vào

18. Vốn đi một chiều ấy mạch phát dương
19. Ba mươi sáu mạch cho tường
20. Trước là cứ sách, sau y lời truyền
21. Ruộng cao uốn xuống thì mạch táng trên
22. Ruộng thấp uốn lên thì mạch táng dưới
23. Bình dương mạch chẳng nề chằm gôi
24. Hễ chính long thì tả hữu triều lai
25. Đâu có chính long thì có sơn thủy gôi kê
26. Nhưng trên sơn cước non cao
27. Cường long thô mạch, thế nào mới hay ?
28. Tìm nơi mạch nhược long gây
29. Nhất thời oa huyết, nhị thời tàng phong
30. Đất có cát địa chân long
31. Táng cho phải phép anh hùng giàu sang
32. Nọ như dưới đất bình dương
33. Mạch thích giác điền xem tường mới hay
34. Bình dương lấy nước làm thầy
35. Thứ nhất khai khẩu thứ nhì nhủ long
36. Thứ ba mạch thất cổ bông
37. Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài
38. Muốn cho con cháu Tam khôi
39. Phương Nam có bút phương Đoài có nghiên
40. Muốn cho con cháu Trạng nguyên
41. Thời tìm bút lập hai bên sắp bày

42. Nhất là TÂN, TỐN mới hay
43. BÌNH, ĐINH, ĐOÀI, CÀN sắp bày đột lên
44. Bút lập là bút Trạng nguyên
45. Bút thích giác điền là bút Thám hoa
46. Nhìn xem cho kỹ sē là đất hay
47. Khuyên ai học làm thầy Địa Lý
48. Trước phải đọc sách, sau là lượng cao
49. Dù ai khôn khéo thế nào
50. Học mà chẳng xét ấy là vô tông
51. Thắt cổ bông phồng ra huyết kết
52. Xem cho biết Mộc tiết Kim loan
53. Mộc tiết văn đồ Trạng nguyên
54. Kim loan võ được tước quyền Quận công
55. Con Mộc vốn ở phương Đông
56. Con Kim vốn nó về dòng phương Tây
57. Xem cho biết nó mới hay
58. Táng cho phải phép thực dày vinh hoa
59. Thắt cuống cà phê ra mới kết
60. Xem cho biết huyết cát huyết hung
61. Huyết cát nước tu vào lòng
62. Đôi bên Long, Hồ uốn vòng triều lai
63. Huyết hung Minh đường bất khai
64. Sơn tà thủy xạ hướng ngoài tà thiên
65. Táng xuống kinh sáng bất yên

66. Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau
67. Muốn cho con cháu sống lâu
68. Tìm nơi Huyền Vũ đằng sau cao dày
69. Long Hồ bằng như chân tay
70. Chẳng có Tả, Hữu bằng ngay chẳng lành
71. Kìa như đất có ngũ tinh
72. Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn
73. Muốn cho con cháu nên quan
74. Thì tìm Thiên Mã phương Nam đứng châu
75. Muốn cho kế thế công hầu
76. Thì tìm chiêng trống dàn châu hai bên
77. Ngũ tinh cách tú triều nguyên
78. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa bốn bên loan hoàn
79. Thổ tinh kết huyết trung ương
80. Ấy đất sinh Thánh sinh Vương đời đời
81. Thiên sơn vạn thủy triều lai
82. Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh.
83. Nhị thập bát tú thiên tinh
84. Tại thiên chiếu huyết rành rành chẳng sai
85. Ngôi Đế Vương mặc Trời chẳng dám
86. Huyết công khanh chẳng kiếm ai cho
87. Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ
88. Thấy thì làm chớ để lưu tâm
89. Trên sơn cước xa xăm cũng táng